

Jaargang 4
oktober 2022



SAMEN OLV

Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin



Presentatie Eeuwfeest

Verder in dit nummer:

Nieuwe rubriek: Uitgelicht

Op weg naar Allerzielen

Vieringen in de OLV-kerk

De vieringen zijn ook te bekijken via [www.olvbilthoven.nl/home/rode balk](http://www.olvbilthoven.nl/home/rode_balk)

Zondag 2 oktober, 10.30 uur

27e zondag door het jaar

Voorganger: pr. Gé Nijland

Lector: Philip Vos

Orgel/piano: Ton Donders

Intenties: Otger Meuwissen, Lia van Baalen, Jacqueline en Rob Linnenbrink, Paul Linthorst, Virginie Bruns

Zondag 9 oktober, 10.30 uur

28e zondag door het jaar

Voorganger: pastor Wies Sarot

Lector: Cunera Buist

Orgel/piano: Wim Brunsveld

Zondag 16 oktober, 10.30 uur

29e zondag door het jaar

Voorganger: Gerard Weersink

Lector: Tim Bottema

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Arie Perk

Orgel/piano: Irina Boronjenkova

Intenties: Frans Andriessen, Paul Linthorst, Annette v.d. Berg-Veldhuizen, Wil Hagestein, Rikje Brinkman, Jacqueline Nelissen, Gerard Oostvogel, Wim Hooft, Herman Ravestein

Zondag 23 oktober, 10.30 uur

30e zondag door het jaar

Voorganger: Janine Noten

Lector: Hans van Ojen

Orgel/piano: Jan Willem Fijen

Zondag 30 oktober, 10.30 uur

31e zondag door het jaar

Voorganger: Astrid Veldhuis

Lector: Lidy Smeets

Orgel/piano: Ronald Roosjen

Intenties: Herman Ravestein, Yvonne Konings-Julien

Iedere ochtend, direct na het opstaan maak ik een ochtendwandeling in Bilthoven of Bosch en Duin. Vertrek vanuit huis om 7 uur en dan een uur lopen. Dat is een heerlijk persoonlijk moment waarbij de dag wordt overdacht en plannen worden gemaakt. Dat uurtje geeft natuurlijk ook ruimte om te denken aan anderen. De laatste twee weken denk ik heel regelmatig aan onze pastoor Joachim Skiba, die ook aan het wandelen is. Al denk ik dat hij zijn wandelschoenen iets later aantrekt dan ik. Hij wandelt de Camino de Santiago. Wat een held! Wanneer ik aan zijn reis denk dan constateer ik iets bijzonders. Pastoor Skiba wandelt steeds verder van ons vandaan, maar het lijkt alsof hij alsmaar dichterbij komt. Een geestelijke verbinding. Wat hiermee zeker te maken heeft is de indrukwekkende viering op 4 september in onze kerk. De (voorlopig) laatste eucharistieviering van onze pastoor in onze parochie. Het was bijzonder om te zien hoe diaken Jan Nieuwenhuis de pelgrimszegen aan Joachim Skiba gaf. En het was extra bijzonder wat onze pastoor er zelf over zei. Hij gaf aan geroerd te zijn door de belangstelling en de zegen. En hij neemt alle parochianen mee in zijn hart op weg naar Santiago. Een reis die voor Skiba best intensief en confronterend kan zijn. Want Skiba heeft op deze reis heel veel meer nadenk-uren en overdenkingsmomenten dan ik in mijn ochtendronde.

Het kan haast niet anders of Joachim denkt ook na over de toekomst. Van hem, van onze parochie, van de kerk, van het geloof.

En dat geeft een aardig bruggetje naar de viering van zondag 18 september waarbij ons eeuwfeest centraal stond. Een fraai logo is onthuld met het thema: Geloof in de toekomst. Ik schreef daar vorige maand al over. Na de viering was er gelegenheid om kennis te nemen van alle activiteiten die georganiseerd gaan worden. Iedere maand een activiteit die er uit springt. Op die manier hebben we een jaar lang feest. Waarbij we het geloof in de toekomst vasthouden en ook proberen uit te dragen. Ik heb zin in dat eeuwfeest! En u kunt meedoen. Met ideeën en of door mee te organiseren. Kijk op pagina 5 hoe u een bijdrage kunt leveren.

Voor onze pastoor hoop ik ook van harte dat hij geloof in de toekomst houdt. In de toekomst van hem zelf en van onze parochie. Want Skiba is een kanjer en een verrijking voor onze parochie. Laat hem met vreugde en verlichting terugkomen uit Santiago en dan hopelijk ook deelnemen aan één of meer van onze eeuwfeest-activiteiten.

Voorwaarts mars, Joachim!!

Tonco Roest Crollius

Op 18 september was de startzondag. Na afloop was er de aftrap van het eeuwfeest van de OLV Bilthoven. Op pagina 6 ziet u de programma-onderdelen en wie dit gaan voorbereiden. Hieronder de toespraak van Vincent Cornelissen, voorzitter van de eeuwfeestcommissie.

Lieve allemaal,

Ik beschouw het een eer hier te mogen zijn, als voorzitter van de eeuwfeestcommissie. Niet omdat een van de commissieleden 100 is geworden. Ook niet omdat wij gezamenlijk de 100 net gepasseerd zijn. Nee, de OLV kerk en geloofsgemeenschap bestaat 100 jaar! 100 jaar oud, als je terugkijkt, maar ook 100 jaar jong als je vooruit kijkt! Al die mooie dingen die we al beleefd hebben hier en die we nog niet beleefd hebben, maar nog gaan beleven.

Spannend?

Ik stel u graag voor aan de commissieleden:

Philip Vos, vele functies en onmisbaar in onze gemeenschap en gelukkig mijn rechterhand als vicevoorzitter.

Janine Noten, voorzitter pastoraatsgroep, heeft de kern van ons programma ontworpen.

Nicole Buijtendijk, lid pastoraatsgroep en actief in de locatieraad, verantwoordelijk voor de communicatie en zo veel meer.

Ruud Hoyng, penningmeester van de locatieraad, de meest denkbaar deskundige om de penningen te beheren, ja iedere verjaardagsfeest kost wat.

Tonco Roest Crollius, voorzitter van de locatieraad, die dus precies weet wat er leeft, maar ook welke plantjes water moeten krijgen. Die weet wat er kan en wat er moet kunnen.

Het eeuwfeest heeft als ondertitel:

Geloof in de toekomst!

Daar kun je naar kijken als naar een voorbij vliegende vogel, maar wij zien dat ook als een opdracht. We blijven geloven en leren, aansluitend bij hetgeen u zojuist in de viering heeft gehoord: leren en geloven, een beweging naar de toekomst!

Het team dat ik zojuist voorstelde, zingt zoals het koor zong 'with the spirit'! Maar we zoeken nog mee-doeners.

100 jaar OLV was een reis en luidt een nieuwe reis in. Zo gezegd, zijn wij uw reisleiders. Maar dat kunnen we niet alleen. Net zoals de Elfstedentocht een tocht is die begint met de eerste schaats op het ijs en vervolgens langs al die prachtige plaatsen leidt. Ook wij gaan volgend jaar een tocht maken, met alles wat daarbij hoort. Een start, schaatsen, klunen, samen de tussenstations beleven. Voor en door iedereen. Iedere maand zal er minstens één activiteit op het programma staan.

Iedere activiteit heeft, naar analogie van de Elfstedentocht, een of twee rayonhoofden.

Ik ga het concreter maken.

We hebben voor iedere maand een activiteit, voor elk wat wils. Als u om u heen kijkt ziet u twaalf borden. Voor iedere activiteit is er een rayonhoofd die zo meteen bij haar of zijn bord staat. Activiteiten zijn nog niet in detail vastgesteld, dat willen we met een nog te vormen commissie per activiteit doen, o.l.v. een rayonhoofd. Als u mee wil doen, meldt u zich dan meteen aan, of later als u er nog even over na moet denken, bij een rayonhoofd. Meedoen kan op vele manieren, naar eigen kunnen. Ook kunt u ideeën bij ons kwijt. Heeft u ideeën voor een van de lustrumactiviteiten, geeft u die a.u.b. door.

Nog een ding.

Wij hebben allemaal recentelijk de kracht van vlaggen gezien, van een symbool. Ook wij hebben een symbool. Een symbool wat gaat staan voor ons lustrumjaar. We gaan het logo, ontworpen door Truus Werners en technisch aangepast door Harry Nederend, nu onthullen.

(Vervolgens komt het logo op het scherm als een toneel tevoorschijn).

Meedenken / helpen?

Alle plannen moeten nog uitgewerkt worden. Er zijn vrijwilligers nodig die willen meedenken en/of de handen uit de mouwen steken. Vindt u dat leuk? Laat het s.v.p. weten aan een van de rayonhoofden of via secretariaatolvbilthoven@gmail.com. Tel. 06 45032862



De eerste mee-doeners laten zich informeren. Hier bij de wandeldag in september.

Vincent voor het zojuist onthulde eeuwfeestlogo (zie ook de cover van dit blad)



Programma Eeuwfeest OLV

JANUARI 2023

NIEUWJAARSBORREL

Rayonhoofden: Tonco en Janine.

12 FEBRUARI 2023

FEESTELIJKE WOORD en COMMUNIEVIERING (oecumenisch)

Rayonhoofden: Els Vriens en Christa Notermans

MAART 2023

GEZAMENLIJKE MAALTIJD IN DE KERK

Rayonhoofden: Mary Ann Meijer en Agaath Mosterman

MAART 2023

PREEK VAN DE LEEK i.s.m. de Centrumkerk. Rayonhoofd: Aniela Barug.

APRIL 2023

FILMAVOND

Rayonhoofden: Astrid Veldhuis en Mylène Wolters.

12 APRIL

BIJEENKOMST VOOR DE OUDEREN IN ONZE KERK, WOENSDAG NA PASEN.

Rayonhoofden: Loes Heringa en Tim Bottema.

MEI 2023

DAG VOOR DE KINDEREN EN JONGEREN EN ONZE JONGERE BUREN (o.a. de Theresiaschool).

Rayonhoofden: Mariëlle Cornelissen + collega en Puma Smagge.

JUNI 2023

UITJE MET ALLE VRIJWILLIGERS (EN ANDERE BELANGSTELLENDEN?)

Rayonhoofden: Martin Meijer en Hyleco Nauta.

JULI EN AUGUSTUS 2023

OPEN OCHTENDEN MET RONDLEIDING/SPEURTOCHT IN DE KERK

Rayonhoofden: Tim Bottema en Janine Noten.

SEPTEMBER 2023

HERFSTWANDELING MET KOEK EN ZOPIE

Rayonhoofden: Peter Leermakers en Tine Vis.

OKTOBER 2023

GROOTSE FEESTAVOND

Rayonhoofden: Erik Röling, Philip Vos, Nicole Buijtendijk.

NOVEMBER 2023

SYMPOSIUM

Rayonhoofden: Heleen Bastiaanse, Monique Nauta.

DECEMBER 2023

KERSTCONCERT

Rayonhoofden: Els Vriens en Marilous Chaillet.

HELE JAAR DOOR: AUDIOVISUELE INBRENG EN GEDENKBOEK

Rayonhoofden: Peter Leermakers, Philip Vos en Homme Heringa. Ed Veling

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!' Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over allerlei onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De Gerarduskalender 2023 kost € 9,00 en is verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau.

Taizéviering in de Centrumkerk

Op zondag 30 oktober as. om 19.30 uur is er een Taizéviering in de Centrumkerk in Bilthoven, adres Julianalaan 42. De Taizévieringen worden gehouden in de sfeer van het Franse klooster in Taizé. Het is een meditatieve viering, er wordt gezongen in verschillende talen en er is gelegenheid om stil te zijn.

Bij elke viering zingt het koor en spelen instrumentalisten onder leiding van Els Firet. Wie mee wil zingen in het koor of wie mee wil doen met een instrument, is van harte welkom. We oefenen voorafgaand aan de viering om 18.30 uur. Als u van tevoren de muziek wil krijgen, dan kunt u uw mailadres doorgeven aan Martien Zigterman: martien@zigterman.com

De volgende viering is op zondagen 27 november om 19.30 uur. In 2023 van januari t/m april, de laatste zondag van de maand om 19.30 uur.

Kerkhof afgebakend

Al geruime tijd ligt het perceel naast de kerk braak. Hier stond ooit de oude Theresiaschool. Dat zal nog wel even zo blijven, de plannen hiervoor zijn nog onbekend. Vanuit het kerkhof gezien waren de tijdelijke hekken niet erg fraai. Ze markeerden bovendien niet de juiste erfscheiding. Er is in overleg met de gemeente nu een definitief hek neergezet. Dat wordt nog begroeid met klimop, zodat het een groene afscheiding wordt. De hekken langs de toegang naar het kerkhof gaan binnenkort ook weg.



Website vernieuwd

Onlangs heeft de website van de OLV geloofsgemeenschap een nieuw jasje gekregen. Het gaat alleen om de vormgeving, de inhoud is niet veranderd.

De vertrouwde rode knop voor online vieringen is een balk geworden.

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin

Home ▾ Welkom Actualiteiten ▾ Vieringen ▾ Verdieping ▾ Pastorale Zorg ▾ Uitvaart ▾ Kerkbalans Catechese ▾
Liturgie ▾ Ouderen ▾ Contact en adres ▾ meer... ▾



Home » Welkom

Welkom!

Welkom op de site van geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bilthoven. Onze geloofsgemeenschap maakt deel uit van [de parochie HH. Martha en Maria](#).

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2267-OLV-Bilthoven>

klik op de balk voor alle online uitzendingen in onze kerk

Dit is een nieuwe rubriek, waarin we bijvoorbeeld een tentoonstelling, een boek of een film op het gebied van geloofsbeleving en cultuur kort voor het voetlicht willen brengen. We zullen, zo mogelijk, verwijzen naar de website van de OLV voor meer informatie. Hopelijk prikkelt het uw belangstelling.

Deze maand willen we ten eerste de *tentoonstelling Paus Adrianus VI – wereldleider uit Utrecht* in het museum Catharijne Convent in Utrecht onder uw aandacht brengen. Hij was de enige Nederlandse paus ooit. Precies 500 jaar geleden werd hij totaal onverwacht verkozen. “Hij was een integere, principiële man, als paus op een moeilijke plek in een moeilijke tijd. De brave, sobere vredestichter Adrianus heeft de kerkplitsing die volgde vergeefs willen voorkomen.” Deze tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 13 november.



Een tweede aanrader is de *film Along the way*. Een Afghaanse tweeling probeert tijdens hun vlucht naar Europa te overleven in een vijandige wereld van mensensmokkelaars en drugdealers. Dilemma's stellen hun symbiotische relatie zwaar op de proef.



Meer informatie over beide tips en de link om de film te kunnen afspelen vindt u voortaan in de **rubriek Uitgelicht op onze website [www. olvbilthoven.nl](http://www.olvbilthoven.nl), onder de kop Verdieping.**

Cunera Buist en Hélène Röling

“Mooi is de dood”

“Mooi is de dood”

“En kostbaar de weg er naar toe”: zegt A

“ Mm ... ja, met een uitroepteken, een punt, vraagteken?” vraagt E

“ Maakt niet uit, voor iedereen is dit anders.” zeg ik (M)

Dus lieve lezer, denk hier eens over na. Dat is vooral de bedoeling van deze zin. Vind jij de dood mooi? Hoe zie jij de weg er naar toe? Heb je al iets op papier gezet, over jouw wensen, als je gezondheid je in de steek laat of voor als je er niet meer bent? Aanleunwoning, thuisverpleging, een klein of juist grootschalig nieuw thuis als je minder mobiel bent en extra zorg nodig hebt. Als het einde dan daar is, wens je jezelf dan een plek in de natuur toe, laat je jezelf verstrooien en vlieg je mee met de wind, of laat je het over aan degene die achter blijven?

En dan die andere vraag: wil je jouw afscheidsviering vanuit de kerk of crematorium en hoe dan en wil je dat daar een pastor in voorgaat en wie dan?

Nee, niet de leukste en vrolijkste onderwerpen, dat klopt. Wel heel zinvol om het er eens over te hebben. Het kan hele mooie waardevolle gesprekken opleveren van ouders met kinderen, familie en/of vrienden. Hoe dan ook, je krijgt er altijd een

keer mee te maken. Kop in het zand is een mogelijkheid, echter het helpt niet.

A, E en ik zijn er achter gekomen, dat het ons heeft geholpen om er vooral over te praten met familie en vrienden. Sterker nog door erover te praten met degene die weet dat hij of zij eerder de aarde zal verlaten dan jijzelf. Het kan enorme troost bieden aan degenen die achterblijven. We kunnen het niet raden hoe het einde op aarde eruit ziet, laat staan dat we van anderen kunnen verwachten te raden wat onze eigen wensen rondom zorg en dood zijn. Echter hoe doe je dat, zo'n gesprek starten? Waar begin je, hoe begin je? Begin je op het moment dat je partner of ouder slecht ter been wordt, vergeetachtig wordt?

We vermoeden dat wij niet de enige zijn die hierover met regelmaat praten en nadenken. Daarom willen wij bijeenkomsten aanbieden waarin handreikingen worden gegeven. En we nodigen iedereen uit om hierover te komen meepraten, misschien wel te huilen en te lachen. Dit onderwerp gaat iedereen aan, dus neem vooral je lieve burens, vrienden en familie mee. Leeftijd, cultuur, geloof, daar maakt die mooie dood echt geen onderscheid in, en wij zodoende ook niet!

Lees hiernaast verder.

“Mooi is de dood” (vervolg)

Laat van je horen als je interesse hebt en wij organiseren één of meerdere ochtenden of avonden.

We hopen jullie gauw te ontmoeten.

Warme groet,

Annelies tel. 06 – 44.20.78.78

email: jemvandenboogaard@gmail.com

Emilia tel. 06 – 52.63.93.94

email: dehaanlia@hotmail.com

Myrthe tel. tel. 06 – 15.23.16.88

email: valentinevanderlinden@gmail.com

Voor de agenda:

Allerzielenviering: woensdag 2 november (tijd wordt nog bekend gemaakt)

Schoonmaakochtend op het kerkhof: vrijdag 28 oktober van 10 tot 13 uur

Meer over Allerzielen in het volgende nummer.

Deze maand waren er geen overledenen in onze kerk.

Vieringen Schutsmantel

Iedere zaterdag om 10.30 in de kapel van de Schutsmantel.

Vieringen Koperwiek

Iedere eerste donderdag van de maand, oecumenische viering om 19.00 uur, Koperwieklaan 3

OLV wandelochtend

Iedere laatste donderdag van de maand om 10.00 uur, vanaf de kerk

Informatie

Financiële en kerkhofadministratie

Nicole Buijtendijk
030 2740144
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Bereikbaar ma, wo en vr
09.00-12.30 uur

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage

NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en Mariaparochie

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof
06 23785707 (Philip Vos)

Verzoek om ziekenbezoek en dopen

via de kerktelefoon 06 45032862
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Redactie

Peter Leermakers, 030 2250628

Vanwege de nieuwe wet bescherming van persoonsgegevens mogen wij niet zomaar foto's plaatsen waarop mensen herkenbaar zijn. Het is ondoenlijk om iedereen vooraf toestemming te vragen. In voorkomende gevallen betrachten wij de uiterste zorgvuldigheid om uw privacy te waarborgen.

Notarissen Houwing en van Beek
"Altijd betrokken, altijd dichtbij!"
030 2290811 Bilthoven
www.houwingvanbeek.nl

ERA Makelaardij Coljee
Verkoop, taxatie
Bilthoven, Den Dolder
030 2202940 info@coljee.nl

Barbara uitvaartverzorging
Utrecht
030 2966666
www.barbarauitvaart.nl

Spar Jan Mons, Bilthoven
Bilderdijklaan 106
030 2282180
www.sparmons.nl

Haarmode Capello
Bilderdijklaan 108
Bilthoven
030 2257015

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent
030 2901451
www.drentuitvaartverzorging.nl

Luxe Bakker Krijger
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40
Bilthoven
030 2282912

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
-Persoonlijke grafmonumenten-
030 2516955 Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Van Doeveren Buro voor Architectuur
nieuwbouw en restauratie Frankrijk
033 2773152 Scherpenzeel
www.vandoeveren.nl

ROEST CROLLIUS DE JONG
advocaten
www.rc-dj.nl

Colofon

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
van Altijdurende Bijstand
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven

Kerkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8, T: 030-2282655
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur
Informatie en misintenties.

Meer adressen en bankinformatie vindt u
op het colofon op de vorige pagina en op
onze website:
www.olvbilthoven.nl

Kopij

Aanleveren via samenolv@gmail.com

Kopijdatum volgende nummer:
17 oktober

Looptijd: 1 - 30 november 2022

PLAATS VOOR
ADRESETIKET