

SAMEN KERK OLV

**Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin**



**Budgethouder gezocht
Informatieavond
Allerzielen
Gerard Weersink over oecumene**

Jaargang 6, nov 2024

Vieringen in de OLV-kerk

De vieringen zijn ook online te bekijken via de rode balk op www.olvbilthoven.nl.

Zondag 3 november, 10.30 uur

Allerzielen

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard

Lectoren: rouwbegeleidingsgroep

M.m.v. het koor Cantate o.l.v. Alice van Eldik

Orgel/piano: Wim Brunsveld

Zondag 10 november, 10.30 uur

32e zondag door het jaar

Voorgangers: pastor Gerard Weersink en Cunera Buist

Lector: Nicolette van Doeveren

Piano: Jan Willem Fijen

Zondag 10 november is er ook een oecumenische viering in de Maria-Christinakerk

Aanvang: 10.00 uur

Voorgangers: Ds. Renske Zandstra en Janine Noten

Zondag 17 november, 10.30 uur

33e zondag door het jaar

Voorgangers: Frans-Willem van de Sande en Hyleco Nauta

Lector: Lidy Smeets

Piano: Hanneke Huibers

Zondag 24 november, 10.30 uur

Christus Koning

Voorganger: pastor G. Nijland

Lector: Paul Janmaat

Piano: Jan Meurs

Zondag 1 december, 10.30 uur

1e zondag van de Advent

Voorgangers: Janine Noten en Hyleco Nauta

Lector: Nanneke Quik

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Hanneke Huibers

Orgel/piano: Helma Woerdeman

Geloofsgenoten,

Eind september bracht paus Franciscus een bezoek aan België. Hoogtepunt was de eucharistieviering in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Maar liefst 39.000 aanwezigen. In zijn preek ging de paus in op openheid, verbondenheid en getuige. De onverkwikkelijke misbruikdossiers stonden tijdens dit bezoek prominent vooraan. De paus sprak duidelijk zijn afkeer uit en dat is zeer terecht. De drie thema's die de paus in zijn preek gebruikte, hebben ook betekenis in het misbruikschandaal. We moeten openheid nastreven; we moeten ons verbonden voelen met de slachtoffers en getuige zijn van het feit dat de misbruikplegers worden aangepakt.

Die drie thema's uit de pauselijke preek besprak ik ook met mijn 91-jarige oom Arij Roest Crollius. Hij is Jezuïet en woont in Beiroet. We hebben deze dagen een hotline via beeldbellen. Die communicatie is nog ongestoord. Door de verschrikkelijke oorlog is Beiroet nou niet een stad waar je met genoeg vertoeft. Arij weet zich relatief veilig in een wijk waar de bombardementen zich niet op richten. Wanneer ik aan hem vraag of hij geen stoeltje wil in een van de repatriëringsvliegtuigen, wuift hij dat resoluut weg. Zijn verbondenheid met de mensen in Beiroet en zijn medebroeders aldaar, is groot. Het helpen van mensen die dat nodig hebben, heeft grote prioriteit. En die taakopvatting wordt dus als veel belangrijker ervaren dan het vluchten voor de bommen en granaten. Een bewonderingswaardige instelling waarvan ik me afvraag of ik die ook zo kan voelen. Ongetwijfeld maakt de verbinding die Arij voelt met de mensen in Beiroet het voor hem makkelijker om het vol te houden. Je verbonden voelen met de ander is iets prettigs. Het brengt je veel goeds.

Wij zijn ook met elkaar verbonden. In veel makkelijker omstandigheden. Maar ook dat brengt ons veel goeds. Dat moeten we ons realiseren en daarmee moeten we de verbondenheid ook koesteren. Ik hoop dat u dat ook zo voelt.

Tonco Roest Crollius

Voorzitter Locatieraad OLV



Gezocht: een budgethouder m/v !

Onze zeer gewaardeerde budgethouder, Ruud Hoyng, heeft al enige tijd geleden aangegeven dat hij zijn termijn als budgethouder van de OLV gaat afsluiten. Daarom is de locatieraad dringend op zoek naar een opvolger.

Voel jij je betrokken bij onze geloofsgemeenschap? Kun je een begroting en een jaarrekening maken? Dan kunnen wij je inzet heel goed gebruiken!

Let wel: je hoeft het niet alleen te doen! Je werkt samen met twee andere personen. Zij verzorgen de boekingen, de betalingen en de uitgaande nota's. Jullie werken samen aan de jaarrekening. Van jou wordt wel verwacht dat je meedraait in de locatieraad (vijf of zes vergaderingen per jaar) en naar de parochiële budgethoudersvergadering in Soest gaat (drie of vier keer per jaar).

Wij hebben je echt nodig!

Geïnteresseerd? Neem dan s.v.p. contact op met Tonco Roest Crollius, voorzitter van de locatieraad (tj.roestcrollius@rc-dj.nl).

Locatieraad OLV

Activiteitschema OLV

Donderdag 31 oktober vanaf 10.00 uur *kerkhof schoonmaakdag*.

Vrijdagavond 15 november 18,00 uur: *stampotmaaltijd*. In onze kerk. Zie verderop in het blad.

Zondag 17 november, 16.00 uur: *Preek van de Leek met Martin van Veelen*. **Op de kopijdatum nog niet bekend in welke kerk.**

Donderdag 21 november 19.30 uur: *informatieavond OLV*

Iedere woensdagochtend tussen 10.00-12.00 uur: *koffiedrinken in de tuinkamer*.

De pastoraatgroep nodigt u uit:

info-avond OLV!!!

Een informatieve avond over de nieuwe *woord- en gebedsvieringen*

We starten met een korte *vesper*

donderdag 21 november om 19.30 in de kerk

Gezellig samenzijn na afloop

Woord- en gebedsvieringen

We zijn voornemens in 2025 te starten met een nieuwe vorm van zondagse vieringen in de OLV: woord- en gebedsvieringen. Deze vieringen worden enkele malen per jaar ingepland naast de reguliere woord- en communievieringen en eucharistie- vieringen.

Een belangrijk doel van de nieuwe woord- en gebedsvieringen is om meer mensen te betrekken bij het voorbereiden en begeleiden van die vieringen. We willen daarom alle mensen die zich verbonden voelen met onze gemeenschap nadrukkelijk uitnodigen om mee te praten over deze nieuwe vorm van samen vieren.

Wij willen u graag informeren over dit plan en u de gelegenheid geven om vragen te stellen op de informatieavond van 21 november.

Werkgroep Liturgie

Vesper

Een vesper is het gebed aan het einde van de dag en is ingekeerd van aard. Er is een vaste vorm gebruikelijk waarin een psalm wordt gelezen, de lofzang van Maria gezongen en het avondgebed wordt gebeden.

"Blijf bij ons Heer aan de avond van deze dag, aan de avond van ons leven. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen."

Bestuurlijk OLV: inzicht in de liturgiegroep

Ook onze OLV-kerkgemeenschap is een organisatie voor en van mensen en vraagt zodoende ook om besturen en organiseren. In de komende Samen Kerk-uitgaven lichten we verschillende bestuurlijke organisaties binnen onze kerk nader toe. Hiermee zijn we in de vorige editie gestart met de pastoraatgroep. Op deze manier hopen we de betrokkenheid van onze gelovigen verder te versterken.

Als tweede lichten we hier de meerwaarde van de *werkgroep liturgie* toe op basis van een interview tijdens een van hun recente vergaderingen. De leden zijn Els Vriens, Loes Heringa, Christa Notermans en Gerdien Rokebrand. Zij nemen beurtelings deel aan bijeenkomsten van de pastoraatsgroep. Omgekeerd neemt Astrid Veldhuis namens de pastoraatgroep deel aan vergaderingen van de werkgroep liturgie.

Samenvattend draagt de liturgiegroep zorg voor de liturgie tijdens de vieringen en doet dit in goed overleg met het pastorale team en samen met de (leken)voorgangers. De autonomie van de werkgroep liturgie is in de praktijk groot. Door de samenwerking met velen is onze OLV-kerk veelkleurig.

De essentie voor het werk van de werkgroep liturgie is: “De diversiteit in voorgangers en variatie in vieringen koesteren”. Samengevat zijn haar taken: “*Voorbereiden en evalueren vieringen, relatie met werkgroep oecumene, onderhouden contacten met ondersteunende groepen, reageren op ontwikkelingen in de kerk, ontwikkelen nieuwe initiatieven*”.

De basis voor de totale liturgie wordt altijd gevormd door het Evangelie van de betreffende zondag of viering. Alle gebeden en woorden worden hiermee in samenhang gemaakt. De betreffende voorganger heeft hierbij de ‘lead’. Ook overleg met de musici, dirigent en het koor zijn essentieel. Een grootse uitdaging is een liturgie zo samenstellen dat er meer mensen in onze geloofsgemeenschap door aangesproken kunnen worden bij de vieringen.

Na de samenstelling van de liturgie voor een betreffende dienst, gaat de inhoud naar de vormgevers van het liturgieboekje en vervolgens naar de drukker.

De bijdrage van de liturgiegroep gaat veel verder dan alleen het vormgeven van de liturgie van een kerkdienst. Enkele voorbeelden. Het kiezen van een jaarthema en het bedenken en uitwerken van een overkoepelend thema voor de vieringen in de sterke tijden (Advent-Kerst en Vasten-Pasen). Het coördineren van alle werkzaamheden uit het uitgebreide draaiboek voor de Vasten- en Paastijd. Gezamenlijk voorbereiden van grote vieringen zoals jubileum of de startzondag. We verzorgen eigen meditatieve viering(en) 1 a 2 maal per jaar.

Iedereen binnen onze geloofsgemeenschap kan een positieve bijdrage leveren aan onze OLV-kerk. Een contact is snel gelegd via het secretariaat, email secretariaatolvbilthoven@gmail.com. Van harte uitgenodigd.

Jacques Reijniers

Willibrordzondag

Op 10 november is er in het kader van Willibrordzondag een oecumenische dienst in de Maria Christinakerk in Den Dolder.

Voorgangers zijn ds. Renske Zandstra en Janine Noten.

Het thema van de dienst is: "Geven is ontvangen".

De dienst begint om 10.00 uur.

De collecte in de dienst is bestemd voor Stichting Leergeld. Voor een grote groep kinderen geldt dat er thuis (even) niet genoeg geld is om mee te doen aan sport en cultuur, terwijl dit een belangrijke levensbehoefte is voor kinderen om zich te ontplooien en mee te tellen. De stichting helpt die kinderen zodat ze met hun leeftijdsgenoten kunnen sporten, op muzikles kunnen of op scouting. En als een kind naar de middelbare school gaat, deelt de stichting in de kosten van de (verplichte) laptop of een fiets.

Neem s.v.p. contant geld mee.

Gerard Weersink over oecumene

Op 7 november vieren we jaarlijks de feestdag van St. Willibrord, de oecumenische apostel van Nederland. Vandaar dat mij gevraagd is een artikel over oecumene te schrijven. Een poging hierbij:

Is oecumenische samenwerking nog de enige weg voor het christendom naar de toekomst?

In 2021 heeft paus Franciscus een encycliek uitgegeven onder de titel “Fratelli tutti”, over broederschap en sociale vriendschap in de wereld. Het was voor hem een reactie op het globaliseringsproces en het neoliberale marktdenken dat na de Tweede Wereldoorlog de wereld in haar macht kreeg. Zoals we weten, nam de invloed van de traditionele kerken flink af in de 70 - 80er jaren. Dit kwam mede doordat zij het zelf hebben laten liggen om de sociale kerkelijke leer over verantwoordelijkheid en solidariteit, over liefde en gerechtigheid en over vergeving en verzoening nadruk te geven en om er een concreet program van te maken. Ook de r.k. kerk was behoorlijk naar binnen gericht door de overheersende conservatieve vleugel, hoewel het Tweede Vaticaans Concilie juist een andere weg gewezen had: het “Aggiornamento”: de kerk weer bij de tijd brengen, los van eng-klerikalisme en institutionele navelstaarderij.

Alleen in de 90er jaren was er in Nederland even een waardevolle ervaring: o.l.v. de Raad van Kerken was er een belangrijk oecumenisch proces onder de titel “Vrede, gerechtigheid, en heelheid der schepping”.

Een oecumenisch initiatief dat ook vandaag nog evenzeer actueel en wenselijk zou zijn, want de wereldwijde kloof tussen arm en rijk is nog lang niet gedicht; integendeel zelfs.



Volgens Tomas Halik (in zijn boek “De nazomer van het christendom”) hebben massamedia intussen veel van de sociale rol van de kerken overgenomen, in die zin dat afstanden wereldwijd zijn overbrugd, maar niet een brede cultuur van nabijheid en saamhorigheid tot stand is gebracht. Hij vraagt zich nu af, of er mogelijk zo’n cultuur van oecumene en eenheid, van nabijheid en saamhorigheid, nog te creëren is? Religies in hun traditionele rol vervullen op dit moment niet langer die samenbindende functie: ze zijn teveel op zichzelf gericht. Maar: “De zon verdwijnt niet, als zij achter de horizon ondergaat”.

Onze tijd en onze wereld hebben dus behoefte aan een open oecumenisch christendom dat bereid is om alle mensen die in nood verkeren, te *dienen*; dus niet alleen top-down wat te geven (Oikoumenè betekent ook eigenlijk: de wereld tot een bewoonbaar huis maken voor iedereen). Allereerst zouden de christelijke kerken hiermee eensgezind van-onder-af kunnen beginnen. Zeker omdat zij samen de Bijbel (met haar sociale waarden en met haar sociale leer) als uitgangspunt hebben. Professor Fiolet wilde dit ook al benadrukken in zijn boek “De kerk op de kruispunten van de geschiedenis”. En paus Franciscus (echt een pastor uit de wereldstad Buenos Aires) ziet een deel van de oplossing in vermindering van het centralisme van Rome en een grotere autonomie voor de landelijke kerken, met eigen creatieve ideeën. De vraag blijft dan of de landelijke kerkleiders bereid zijn om hiertoe zelf initiatieven te willen ontplooiën en om dus stimulators en bemiddelaars te willen zijn van een levendige dialoog.

Het was een treffend symbolisch gebaar, dat de paus bij de Synode in Rome op de Bronzen Deur heeft geklopt: niet om naar binnen te komen, maar juist andersom: om van binnen naar buiten te komen: dienstbaar willen zijn aan een sociale samenleving.

Zondag 8 september hadden wij als evangelie: de parabel van de wijnstok en de ranken: allereerst levenssappen halen van de wijnstok; anders verdorren we. Als wij die inspiratiebron van Jezus heel serieus nemen en in onze tijd in zijn voetstappen verdergaan, dan kunnen nog vele oecumenische druiventrossen groeien, met volle wijn..!

Gerard Weersink

Kerkhof

Oproep hulp 'Kerkhof schoon ALLERZIELEN'

Op zondag 2 november a.s. is het Allerzielen. Een betekenisvolle dag voor het gedenken van onze overledenen. We hebben een prachtig en uniek kerkhof.

Om er voor te zorgen dat dit kerkhof er verzorgd bijligt, is in overleg met onze kerkhof-beheerder Philip Vos, onze traditionele schoonmaakdag bepaald op **donderdag 31 oktober a.s. vanaf 10.00 uur**. Ook traditioneel zal er weer gezorgd worden voor koffie met krentenbollen.



Van harte nodigen wij vele parochianen uit om op die dag te komen helpen het kerkhof voor te bereiden op Allerzielen.

Zeer gewaardeerd.

Jacques Reijniers

Allerzielen

Zondag 3 november komen we als gelovige gemeenschap samen om ook Allerzielen te vieren, om alle mensen te gedenken van wie we dit jaar afscheid moesten nemen. Mensen die ons lief waren en blijven. Daarbij kennen wij in onze kerk de gewoonte voor iedere overledene van het afgelopen jaar een kaars te ontsteken aan de Paaskaars – symbool van de overwinning op de dood – onder het uitspreken van haar of zijn naam als teken van verbondenheid, een teken dat wij hen niet zullen en willen vergeten.

Wij delen dit verdriet en nodigen u uit om in de **zondagse viering van 3 november om 10.30 uur**, samen met ons opnieuw ons vertrouwen het woord te geven: Gods belofte in nieuw leven. Die thuiskomst vieren wij met licht in de grote familie die geloofsgemeenschap heet. Met het noemen van de namen en het plaatsen van de kaarsen in de lichtkring zullen wij onze geborgenheid in Gods wereld en onze verbondenheid – de gestorvenen en wij, de hier op aarde levenden - vieren.

Na de viering is er de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken achter in de kerk en wat met elkaar na te praten. Wij hopen van harte dat u aanwezig zult zijn.

Hélène de Bakker tel. 06 – 55 50.63 51 namens de werkgroep rouwbegeleiding

Annelies van den Boogaard tel. 06 – 44 20 78 78 namens de pastores



Stamppotmaaltijd



De jubileum-stamppotmaaltijd van 2023 in de kerk was een groot succes! Reden om die te herhalen! U bent allen van harte welkom op **vrijdag 15 november om 18.00 uur.**

Graag opgeven via

secretariaatolvbilthoven@gmail.com of bij het kerkelijk bureau (030-2282655).

Laat het s.v.p. weten als je vegetariër bent. De kosten bedragen €10 per persoon. Graag overmaken op NL38 ABNA 0218747195 t.n.v. Martha en Mariaparochie, o.v.v. 'stamppotmaaltijd'.



Gerarduskalender



De nieuwe kalender is verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau.

Kosten: € 10,50 (contant).

In *'Huub Oosterhuis, De biografie'* vertelt schrijver en journalist Marc van Dijk het levensverhaal van de invloedrijke theoloog en dichter.

Oosterhuis schreef liederen die in meerdere talen gezongen worden. Hij wilde grenzen tussen religie, politiek en poëzie opheffen. Zijn taal bracht nieuwe bezieling in een tijd van snelle secularisatie. Marc van Dijk interviewde hem gedurende vele jaren. Ook zijn kinderen Tjeerd en Trijntje komen aan het woord, evenals collega's en geliefden. Zo ontstaat een veelzijdig beeld van de 'paus van Amsterdam'.



Tish Warren is een Amerikaanse theologe, verbonden aan de Anglicaanse Kerk. Van haar hand komt het boek *'Advent, Season of Hope'*.

Hierin nodigt ze ons uit om vanuit verschillende invalshoeken de rijkdom van advent te ervaren. Ze herinnert ons eraan dat de advent door de eeuwen heen een tijd is geweest om eerlijk naar het donker in ons leven te kijken en tegelijkertijd aandacht te schenken aan het licht van Christus, onze ware hoop.

Eind november begint de advent. Heel recent, dus net op tijd voor degenen die liever in het Nederlands lezen, is de vertaling *'Advent, Een tijd van hoop'* verschenen.

Cunera Buist en Hélène Röling

Lief en leed

Op 11 september overleed licht en zacht op 100-jarige leeftijd, in het bijzijn van zijn dochters, in Huize Bovenwegen waar hij de laatste periode van zijn leven woonde, **Jan Degenaar**. Hij was vader van een groot gezin met acht kinderen, zeventien kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Hij was nauw betrokken bij veel mensen om hem heen. Zijn leven was voltooid. Zoals hij zelf zei: “Zo’n lang en gelukkig leven als ik heb gehad, wens ik iedereen toe.” Jan was een gelovig, twijfelend mens en misschien horen de woorden van Gerard van het Reve bij Jan: “Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt.” Vrijdag 20 september hebben wij onder grote belangstelling zijn afscheid gevierd, waarna we zijn lichaam naar het crematorium gebracht hebben.

Dat hij nu mag leven in Gods hand.





Notarissen Houwing en van Beek
"Altijd betrokken, altijd dichtbij!"
030 2290811 Bilthoven

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent
030 2901451

mt interiors, De Bilt
interieurontwerp
tuinontwerp – kleuradvies
06-451 452 69 www.mt-interiors.nl

Luxe Bakker Krijger
Julianalaan 40
Bilthoven
030 2282912

Barbara uitvaartverzorging
Utrecht
030 2966666
www.barbarauitvaart.nl

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
-Persoonlijke grafmonumenten-
030 2516955 Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Spar Jan Mons, Bilthoven
Bilderdijklaan 106
030 2282180
www.sparmons.nl

**Van Doeveren Buro voor
Architectuur** nieuwbouw en
restauratie Frankrijk
033 2773152 Scherpenzeel

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven

Kerkelijk Bureau

Gregoriuslaan 8, T: 030-2282655
Ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur
Informatie en misintenties.

Financiële en kerkhofadministratie

Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Bereikbaar ma., di., do., vr. 09.00-12.30

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage

NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en
Mariaparochie.
Bijdragen zijn bestemd voor de OLV.

Verzoek om ziekenbezoek en dopen

via de kerktelefoon 06 45032862
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof
06 23785707 (Philip Vos)

Redactie

Nicole Buijtendijk tel. 030 2740144,
Jacques Reijniers, Homme Heringa,
Fernande Probst

Kopij Aanleveren per e-mail:

secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Kopijdatum volgende nummer: 8 nov.

Ivm de AVG mogen we niet zomaar
foto's van herkenbare mensen plaatsen.
In die gevallen zullen we zorgvuldig zijn
om uw privacy te waarborgen.

PLAATS VOOR
ADRESETIKET