

Jaargang 4
Januari 2022



SAMEN OLV

Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin



Weer in lockdown

Verder in dit nummer:

Portret productiegroep liturgieboekjes

In Memoriam René Grotenhuis

Vieringen in de OLV-kerk

Zolang de harde lockdown van kracht is, zijn er in onze kerk alleen online-vieringen, zonder kerkgangers. Halverwege deze maand kan er weer een aanpassing volgen. Houd s.v.p. de website in de gaten!

Zondag 9 januari, 10.30 uur ONLINE-VIERING

Doop van de Heer

Voorganger: pastor Wies Sarot

Lector: Nanneke Quik

Orgel/piano: Ronald Roosjen

Cantors: Peter Leermakers, Janine Noten, Bep en Jan Veerkamp

Intenties: Leny Hugens, Gerard Oostvogel

Zondag 16 januari, 10.30 uur

2e zondag door het jaar; oecumenische viering

Voorgangers: pastor Annelies van den Boogaard en ds. Harold Oechies

Orgel/piano: Irina Boronjenkova

Intenties: Frans Andriessen, Kees Vermolen

Zondag 23 januari, 10.30 uur

3e zondag door het jaar

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard

Lector: Philip Vos

Orgel/piano: Jan Willem Fijen

Cantors: Peter Leermakers, Brigitte Giesen, Janine Noten, Els Vriens

Zondag 30 januari, 10.30 uur

4e zondag door het jaar

Voorgangers: Martin Meijer en Hyleco Nauta

Lector: Tim Bottema

Orgel/piano:

Cantors: Margriet van der Ven, Margriet Visser, Mieke Mondé, André van Kempen

Intenties: Virginie Bruns

Onze paus Franciscus sprak ook deze kerst zijn Urbi et Orbi uit. De jaarlijkse zegen die hij geeft aan de stad Rome en de wereld. En daarbij had hij een goede boodschap: de paus riep op tot dialoog. “Wat zou de wereld zijn zonder de geduldige dialoog van ruimhartige mensen die families en gemeenschappen bijeenhouden. In deze tijd van pandemie zijn we ons daar nog meer van bewust.”

Hoe herkenbaar is dit! De maatschappij, zeker onder invloed van het coronavirus, polariseert. En een dergelijke polarisatie is alleen maar in te dammen door met elkaar te blijven praten. Praten zonder vooroordelen, zonder beoordelen, eigenlijk überhaupt zonder oordelen.

Ook ik heb in mijn omgeving mensen die anders denken over het coronavirus, de vaccinatie en/of de beperkingen van de overheid. Ik ben het grondig met hen oneens. En wanneer daar een discussie ontstaat, dan verzandt die heel vaak. Want “zij” geloven niet in mijn feiten en ik geloof niet in de feiten die zij aandragen. Dat is een hele ingewikkelde discussie; veel moeilijker dan de verklaring waarom Ajax van Feyenoord wint.

En hoe ingewikkeld die discussie ook is, we moeten hem wel blijven voeren. Alleen de geduldige dialoog van ruimhartige mensen houdt families en gemeenschappen bijeen.

Ik probeer deze boodschap van de paus ter harte te nemen, ook al valt mij dat soms zwaar. Maar het alternatief is nog veel minder goed. Want de polarisatie leidt tot hokjesdenken, verwijdering, disputen en geruzie. Daar heeft niemand wat aan, dus ik nodig ook u uit om die dialoog te blijven voeren, los van welk vertrekpunt u die dialoog ook voert.

Met praatjes blijven we maatjes.

Tonco Roest Crollius



Van de Brainstormgroep

Op de dag dat dit bericht geschreven wordt, is de afscheidsviering van René Grotenhuis. Volkomen onverwacht overleden en uit ons midden gegaan. Wij gedenken hem met eerbied, als mens, als medeparochiaan en als collega in de Brainstormgroep. Een groep betrokken parochianen waar René deel van uitmaakte. En dat hebben we geweten ook want hij kwam altijd tijdens de vergadering of daarna via een “nabrand” met goede ideeën, ondersteund door veel relevante ervaring en creativiteit. Wij gaan hem enorm missen!

De Brainstormgroep is een tijdelijke werkgroep binnen de OLV. Wij proberen een beeld te krijgen hoe de toekomst van onze locatie er uit kan zien. Een evolutionair proces. Het is uitdrukkelijk geen formeel orgaan of commissie van de OLV. We zijn een groep enthousiaste en betrokken parochianen die hun denk- en werkkracht willen inzetten voor de OLV. De leden van de Brainstormgroep zijn: Els Vriens, Janine Noten, Cunera Buist, Monique en Hyleco Nauta, Tonco Roest Crollius, Jacques van Dijk, Philip Vos, Frans-Willem van de Sande, Vincent Cornelissen, Martin Meijer en Nicole Buijtendijk.

Waar hebben we tot nu toe over nagedacht?

- Allereerst het behoud van het goede waar onze parochianen aan hechten!

- Hoe kunnen wij de doelgroep jongeren bereiken?
- Welke vorm van vieren streven we na?
- Blijven we voornamelijk fysiek kerken?
- Willen we digitale communicatie en internet pastoraat in brede zin propageren?
- Wat doen met ons mooie kerkgebouw en pastorie?
- Hoe gaan we ons eeuwfeest in 2023 vormgeven?

In onze laatste vergadering hebben we besloten de volgende onderwerpen verder uit te diepen:

- ‘De 100 jaar-commissie’ incl. de jeugd
- Het kerkgebouw en de pastorie
- Kleine initiatieven: vooral blijven doen!
- Digitale communicatie en internetpastoraat

We hebben afgesproken te inventariseren wat er is.

- Ieder van ons heeft zijn/haar voorkeur voor een onderwerp en gaat daarmee aan de slag, bij voorkeur in klein groepsverband
- We delen de plannen/stand van zaken onderling met elkaar en via Samen OLV *lees het vervolg z.o.z.*

- We actualiseren het 'kernwaardendocument' uit 2012.

De subgroepen vormen de gideonsbende voor de grote groep. En natuurlijk voor jullie, onze mede-parochianen en lezers van Samen OLV. Langs deze weg houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en vorderingen. En natuurlijk zijn jullie ideeën en opmerkingen daarbij van harte welkom. Graag die doorgeven aan Nicole. Laten we samen op reis gaan, het is de moeite waard!

*Namens alle leden van de Brainstormgroep,
Martin Meijer*

Kerstmis 2021

Net als vorig jaar konden we met kerst niet naar de vieringen. Gelukkig konden we online toch de zo vertrouwde kerstsfeer proeven. De kerk was traditioneel versierd met kerstboom en kerstrozen. Bijzonder waren dit jaar ook de kerststallen van parochiaan Tim Bottema, die stonden opgesteld in het voorportaal en bij het altaar. Op de cover van dit blad en bijgaand enkele impressies.



Portret Productiegroep liturgieboekjes



*Hans van Ojen, Margriet van de Ven, Rosalien Hooft, Fernande Probst.
Niet op de foto: Arja Santer*

Verstopt in een klein kamertje in de pastorie naast de kerk, is de drukkerij gevestigd. Dit is het domein van de vrijwilligers die de liturgie- en uitvaartboekjes drukken. Dat doen ze al heel wat jaren. Arja zelfs al twintig jaar en Rosalien komt in de buurt. Onlangs werd er een nieuwe printer geïnstalleerd. Een goed moment om in gesprek te gaan met een van de drukkers, Hans van Ojen.

*Een kerk kan niet zonder al dat drukwerk.
Wat komt er zoal bij kijken voordat wij een misboekje in handen hebben?*

Hans laat een indrukwekkend rooster zien van alle groepen en data die bij de voorbereiding betrokken zijn. Gemiddeld staat alles al drie maanden vooraf vast. Bij uitvaarten is het meer improviseren. Aan de basis staat de liturgiegroep, die verantwoordelijk is voor de vieringen. Meestal zijn het de voorgangers die het voortouw nemen als de viering wordt opgebouwd. Lezingen, gebeden en liederen worden gezocht en aaneengesmeed. Veel teksten en bestanddelen zijn er natuurlijk al van voorgaande vieringen, bij mensen in de computer. Door kennis en ervaring hoeft zo

niets steeds bij nul begonnen te worden. Nadat de betrokkenen bij een viering zijn geraadpleegd en er controles zijn uitgevoerd, gaan de teksten naar de typisten. Daar komt de productiegroep in beeld. Rosalien, Fernande, Margriet en Arja passen de aangeleverde teksten in de layout van het kerkboekje zoals wij het kennen. Er zijn enkele koppels die graag met elkaar samenwerken, zoals Annelies van den Boogaard met Rosalien Hooft en Gerard Weersink met Arja Santer. Vooral bij uitvaarten is dat handig, vanwege de snelheid en de interactie die erbij komt kijken. Als de bestanden klaar en gecontroleerd zijn, kunnen ze gedrukt worden. Naast Hans hebben Fernande, Margriet en Arja daar deel in. De printmachine heeft een aantal voorkeuzeprogramma's, zoals 'boekje zonder kaft', 'boekje met kaft' of 'van A4 naar A5'. Daardoor komt het met de juiste paginavolgorde uit de machine, gevouwen en met nietjes en al.

Hoeveel tijd ben je ermee kwijt?

Als alles vlot verloopt, heb je in een half uur honderd boekjes geprint. Met een kaft duurt het wat langer. Dat is een heel verschil met vroeger. Nog geen zes jaar geleden waren we in de weer met handmatig dubbelzijdig kopiëren en een aparte sorteerstallage. Toen was je een hele ochtend kwijt. Nu hebben we nog wel eens papierstoring (heel herkenbaar voor ons amateurs die wel eens met de kleine printer in de weer zijn...) of inktstrepen. Soms moet er dan een monteur aan te pas komen en

die is niet meteen beschikbaar. Eenmaal moesten we het voor een uitvaart hard spelen, maar gelukkig kwam de monteur snel en waren de boekjes er ook toen op tijd. Door op toerbeurt te werken, valt de tijdsinvestering erg mee.

Nu dan weer een nieuwe printer. Waarom?

We werken in parochieverband samen met andere geloofsgemeenschappen en hebben een gezamenlijk leasecontract van Ricoh. Ons leasecontract liep af en in de parochie is inkoop centraal geregeld. Dat is goedkoper, dus goed te begrijpen. Aanvankelijk waren we er niet zo blij mee, want deze machine was veel langzamer. Maar met de komst van een nieuwe finisher (het deel van de machine dat sorteert en vouwt) is alles weer sneller. Ook het kopieerapparaat van het kerkelijk bureau is een kwestie van wennen. De oude printers gaan trouwens weer terug naar de verhuurder.

Als je snel telt heb je 55 vieringen per jaar en twaalf uitvaarten met een zelf geprint boekje. Er wordt ook nog gedrukt voor de Schutsmantel en er is allerlei ander printwerk. Hoeveel papier gaat er eigenlijk doorheen? En kunnen we niet werken met standaard liturgieboekjes, of met gedrukte boekjes van Abdij van Berne of Gooi en Sticht?

Dat zou misschien wel besparen, maar je gaat je eigen identiteit daarmee verliezen. Het is in de OLV al zo lang gangbaar dat elke viering met veel aandacht en ervaring door de voorgangers wordt samengesteld. Je zou

veel van die inhoudelijke rijkdom verliezen. Ook de kerkbezoekers zouden in verwarring raken als ze zelf liederen of lezingen moeten gaan opzoeken. Bij de gedrukte boekjes is het nog duidelijker: daar staan soms teksten in die we hier niet meer gewend zijn.

Blijft nog wel staan wat de meest duurzame werkwijze is. Gelukkig worden de printers zelf steeds efficiënter en we moeten zelf ook de nodige discipline opbrengen en niet te veel willen.

Wie is Hans van Ojen?



Hans heeft al een lange geschiedenis met de OLV. Geboren in Bilthoven doorliep hij de Theresiaschool en deed zijn eerste communie en vormsel in onze kerk. In die tijd deed de hele klas nog mee. Hij maakte de pastoors Popma, Walraven, Barry en natuurlijk Oostvogel mee. Veel van Hans' jeugdherinneringen leveren interessante verhalen op en komen terug in het komende jubileumjaar.

Lang kerkte Hans zowel in de Laurenskerk als in de OLV en bedacht na zijn pensionering op welke manier hij nog nuttig werk kon doen. Hij reageerde ruim tien jaar geleden op een oproep voor bezorgers van het kerkblad (in een tijd dat je mensen echt persoonlijk moet benaderen) en vanaf dat moment is het snel gegaan. Inmiddels werkt Hans in de drukkerij, is collectant, webmaster, lector en is sinds kort betrokken bij de streaming van online-vieringen. Op de vraag hoe hij al die rollen ervaart, zegt Hans stellig: "Het voel heel goed! Je voelt je gewaardeerd in je werk en opgenomen in een groter geheel. Neem als voorbeeld het liturgieboekje: voordat dat in de kerkenbanken ligt, hebben veel mensen daar al deel in gehad; het is een gezamenlijk product.

Over het algemeen zijn Nederlanders trots op diversiteit. Diversiteit moet... Behalve in coronatijd. Vaccinatieweigeraars worden over één kam geschoren en hun overwegingen lijken er niet meer toe te doen. Toch, zo benadrukt René Grotenhuis, is het goed om geïnteresseerd te blijven in afwijkende meningen, hoe moeilijk dat soms ook is.

Wij Nederlanders laten ons graag voorstaan op de ruimte die we bieden aan diversiteit: of je een kleurtje hebt, wat voor seksuele geaardheid je ook hebt, waar je ook vandaan komt, het maakt niet uit. Sterker nog: wij Nederlanders zijn juist blij met de diversiteit. Daar wordt onze cultuur rijker van. En mocht er al eens iemand uit de pas lopen en niet trots zijn op onze diversiteit dan hameren we erop dat dat toch echt belangrijk is: diversiteit moet.

Behalve in corona-tijd, plots kunnen we afwijkende meningen missen als kiespijn en willen we vooral uniformiteit. Overwegingen en gedachten van mensen die zich niet laten vaccineren lijken er ineens niet meer zo toe te doen. Van minister de Jonge tot de kwetsbare burger met een niet goed werkend immuunsysteem, velen spreken er schande van als mensen zich niet laten vaccineren; in veler ogen is dat bot egoïsme. De Jonge lijkt op een sergeant-majoor die besloten heeft de laatste vaccinatieweigeraar uit te roken met alle

middelen die hem ten dienste staan. Dat past goed bij de alom klinkende oorlogsmetafoor: we zijn in strijd met het virus en het zal een lang gevecht zijn dat we alleen kunnen winnen als we alles op alles zetten, de gelederen sluiten en als één man het virus te lijf gaan. Ondertussen gaan we eraan voorbij dat het virus alles te maken heeft met onszelf, onze stijl van leven, ons omgaan met de natuur.

Over één kam

In het debat over racisme, kleur, seksuele geaardheid hoor je voortdurend dat we mensen niet als groep moeten beoordelen, dat we naar de persoon moeten kijken. Benadrukt wordt dat je mensen niet tot hun kleur of seksuele voorkeur mag reduceren.

Bij de vaccinatiediscussie doet dat er niet meer toe, zo lijkt het. Alle weigeraars worden over één kam geschoren en hun keuze is bij voorbaat niet aanvaardbaar, terwijl de motieven wel degelijk kunnen verschillen. Sommigen weigeren een vaccin omdat ze een andere opvatting over gezondheid en gezondheidsbescherming hebben. Het zijn mensen die alles doen om hun eigen weerstand te vergroten, die in leefstijl en eetgedrag consequent hun kijk op ziekte en gezondheid doorvoeren. Sommigen weigeren omdat ze in hun leven vooral een onbetrouwbare overheid hebben ontmoet die hen in de

marge van de samenleving heeft geplaatst. Waarom zouden ze die overheid nu ongezien hun vertrouwen schenken? Weer anderen weigeren omdat ze menen te weten dat de farmaceutische industrie vooral dollartekens in de ogen heeft en dat die dus niet te vertrouwen is als ze zegt dat ze de ultieme oplossing heeft voor de pandemie.

Wijsheid van de minderheid

Ik heb van de deep democracy * geleerd dat je altijd geïnteresseerd moet zijn in afwijkende meningen. Dat zijn de mensen die je laten zien waar jij een blinde vlek hebt. Ze zetten je op het spoor van wat onder de oppervlakte aanwezig is, maar wat we vaak niet willen zien omdat het ons niet goed uitkomt. Deep democracy wordt ook wel 'de wijsheid van de minderheid' genoemd. We denken vaak dat het voor organisaties van belang is 'dat alle neuzen dezelfde kant op staan', omdat we dan effectief en efficiënt onze doelen kunnen realiseren. Het adagium van de neuzen dezelfde kant op is vooral geliefd bij autoritaire leiders die geen tegenspraak dulden en die ook vaak met een beroep op de vijandige krachten in de buitenwereld van iedereen vragen om zich te voegen in het beleid van het land of de organisatie.

Ik weet inmiddels dat deze deep democracy benadering geen eenvoudige opgave is juist in deze vaccinatie-discussie. Nu voor de tweede keer mijn operatie voor slokdarmkanker is uitgesteld vanwege het ontbreken van een bed op de IC, is het verleidelijk maar even niet zo in de lijn van deep democracy te denken. Ik blijf het wel proberen.



*

www.houseofdeepdemocracy.nl/deepdemocracy

Overgenomen van de website debezieling.nl

Overleden

24 december: mevrouw Teng Giok (Christine) Schless-Khouw (85 jaar)

23 december: mevrouw Kitty van Doeveren-Schuurmans (97 jaar)

9 december: de heer Khouw

23 november: mevrouw Irene Wilken-Ligeon

Op 8 december overleed René Grotenhuis, op de leeftijd van 70 jaar. Zijn afscheid was op 15 december in onze kerk, waarna begrafenis op de natuurbegraafplaats Den en Rust. René was actief in de OLV, onder andere als voorganger, cantor, lid van het Cantatekoor en lid van de werkgroep Leerhuis. We zullen hem missen!

René Grotenhuis was zeer maatschappelijk betrokken en een verbinder. Hij was directeur en bestuurder van Cordaid, de van oorsprong katholieke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast bestuurder van het landelijk netwerk van Katholiek Maatschappelijke Organisaties en actief columnist en schrijver. Veel van zijn columns zijn terug te vinden de website 'de bezieling', met als motto 'Hedendaags leven ontmoet christelijke spiritualiteit'.

Meer lezen:

www.bezieling.nl/renégrotenhuis

www.cordaid.nl : in memoriam 'Het begint bij verbondenheid'

Op de pagina's 9 en 10 een recente column van René , overgenomen van debezieling.nl

Geen vieringen

Informatie

Financiële en kerkhofadministratie

Nicole Buijtendijk
030 2740144
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Bereikbaar ma, wo en vr
09.00-12.30 uur

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage

NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en Mariaparochie, locatie OLV

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof

06 23785707 (Philip Vos)

Verzoek om ziekenbezoek en dopen

via de kerktelefoon 06 45032862
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Redactie

Peter Leermakers, 030 2250628

Vanwege de nieuwe wet bescherming van persoonsgegevens mogen wij niet zomaar foto's plaatsen waarop mensen herkenbaar zijn. Het is ondoenlijk om iedereen vooraf toestemming te vragen. In voorkomende gevallen betrachten wij de uiterste zorgvuldigheid om uw privacy te waarborgen.

Notarissen Houwing en van Beek
"Altijd betrokken, altijd dichtbij!"
030 2290811 Bilthoven
www.houwingvanbeek.nl

ERA Makelaardij Coljee
Verkoop, taxatie
Bilthoven, Den Dolder
030 2202940 info@coljee.nl

Barbara uitvaartverzorging
Utrecht
030 2966666
www.barbarauitvaart.nl

Spar Jan Mons, Bilthoven
Bilderdijklaan 106
030 2282180
www.sparmons.nl

Haarmode Capello
Bilderdijklaan 108
Bilthoven
030 2257015

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent
030 2901451
www.drentuitvaartverzorging.nl

Luxe Bakker Krijger
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40
Bilthoven
030 2282912

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
-Persoonlijke grafmonumenten-
030 2516955 Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Van Doeveren Buro voor Architectuur
nieuwbouw en restauratie Frankrijk
033 2773152 Scherpenzeel
www.vandoeveren.nl

ROEST CROLLIUS DE JONG
advocaten
www.rc-dj.nl

Colofon

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
van Altijdurende Bijstand
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven

Kerkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8, T: 030-2282655
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur
Informatie en misintenties.

Meer adressen en bankinformatie vindt u
op het colofon op de vorige pagina en op
onze website:
www.olvbilthoven.nl

Kopij

Aanleveren via samenolv@gmail.com

Kopijdatum volgende nummer:
januari

Looptijd: 1 – 28 februari 2022

PLAATS VOOR
ADRESETIKET