

Jaargang 4
December 2022



SAMEN OLV

Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin



Advent en kerst

Verder in dit nummer:

24 december : gezinsviering
Kerstconcerten

Vieringen in de OLV-kerk

De vieringen zijn ook online te bekijken via de rode balk op www.olvbilthoven.nl.

Zondag 4 december, 10.30 uur

2e zondag van de Advent

Voorganger: Astrid Veldhuis

Lector: Edward Giesen

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Arie Perk

Orgel/piano: Irina Boronjenkova

Intenties: Otger Meuwissen, Wim Hooft, Paul Linthorst, Jacqueline en Rob

Linnenbrink, Lia van Baalen, Ton Bosma, Paul de Haan

Zondag 11 december, 10.30 uur

3e zondag van de Advent

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard

Lector: Nanneke Quik

Orgel/piano: Jan Meurs

Zondag 18 december, 10.30 uur

4e zondag van de Advent

Voorganger: pastor Gerard Weersink

Lector: Tim Bottema

Piano: Jan Willem Fijen

Intenties: Paul Linthorst, Frans Andriessen, Annette v.d. Berg-Veldhuizen

Zaterdag 24 december, 18.00 uur , Gezinsviering

Kerstavond

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard

M.m.v. adhoc kinderkoor o.l.v. Elaine van Grootel

Piano: Paul Brandsma

Zaterdag 24 december, 21.00 uur

Kerstavond

Voorganger: pastor Wies Sarot

Lector: Cunera Buist en Philip Vos

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Arie Perk

Orgel/piano: Irina Boronjenkova

Intenties: Leny Hugens, Paul de Haan

Vieringen in de OLV-kerk

Zondag 25 december, 11.00 uur

Eerste Kerstdag

Voorganger: priester Mauricio Meneses

Lector: Nicolette van Doeveren

Orgel/piano:

Intenties: Virginie Bruns

Maandag 26 december, 10.30 uur

Tweede Kerstdag; oecumenische viering

Voorgangers: pastor Gerard Weersink en ds. Koosje Vos-Butijn

Orgel/piano: Jan Meurs

Zondag 1 januari, 10.30 uur

Nieuwjaarsdag

Voorgangers: Astrid Veldhuis en Janine Noten

Lector: Lidy Smeets

Orgel/piano: Jan Meurs



Deze kerstbal hing vorig jaar in de wensboom voor de centrumkerk.

De foto van de voorkant, van het kerstspel in 2012, werd gemaakt door Doky Vermeulen. Zij maakte jarenlang fotoreportages van activiteiten in onze parochie. Ze overleed het afgelopen jaar.

In het komende jubileumjaar zullen er regelmatig foto's van haar hand in dit blad verschijnen. Meteen een mooi eerbetoon voor Doky.

Op kerstavond om 18 uur is er wederom een gezinsviering.

Afgelopen dagen viel mijn oog op een brief van Kardinaal Eijk d.d. 27 oktober 2022. Een brief waar Mgr. Eijk aangeeft dat de eucharistie tijdens onze samenkomsten eigenlijk de kern is van ons katholieke geloof. Daarmee gaf hij uiting aan zijn gevoelens dat een viering zonder eucharistie eigenlijk geen viering is. Dergelijke vieringen zouden vermeden moeten worden.

Op deze wijze probeert Mgr. Eijk, en hij benoemt dat ook met zo veel woorden, een halt toe te roepen aan de woord- en communievieringen. Dergelijke vieringen zouden we niet meer moeten houden, aldus Mgr. Eijk. Hij wil het nog een paar jaar gedogen, maar na 2027 is het over en uit.

Het is juist dat de eucharistie een zeer belangrijke functie in ons geloof bekleedt. Maar ik denk niet dat onze geloofsgemeenschap, of het katholieke leven in bredere zin, alleen maar bestaansrecht heeft wanneer het draait om de eucharistie. Wij geloven en maken deel uit van een geloofsgemeenschap en de vieringen kennen een veel bredere functie dan alleen maar eucharistie. De samenkomsten zijn een belangrijk moment van gebed, inspiratie, zingeving, rust en gemeenschapszin. Die functies zijn ook wezenlijk voor onze geloofsgemeenschap en die moeten we koesteren. En die functies komen duidelijk terug in óók woord- en communievieringen, zodat we óók die vieringen moeten koesteren.

Mgr. Eijk geeft duidelijk blijk van het feit dat hij niet mee gaat met zijn tijd en het liefst een zeer strenge en rigide katholieke kerk overhoudt met gelovigen die weinig interpretatieruimte aan de katholieke leer toekennen. Wanneer Mgr. Eijk in dat streven slaagt, zal de ontkerkelijking nog harder gaan dan nu al het geval is. En dat handje vol mensen dat nog wel naar de kerk komt en Mgr. Eijk ziet voorgaan, zal waarschijnlijk zien of in ieder geval het gevoel krijgen dat Mgr. Eijk de eucharistie viert met zijn rug naar de gelovigen toe. Zoals dat vroeger ging.

Daarmee creëert Mgr. Eijk in ieder geval niet een kerk die ik beschouw als mijn kerk. En ik ben van mening dat Mgr. Eijk door het gebrek aan flexibiliteit, bijvoorbeeld ten aanzien van woord- en communievieringen, heel veel mensen te kort doet. Ik hoop dat onze Kardinaal tijdig het licht gaat zien en een opstelling met meer ruimte voor de behoeften van de gelovigen zal kiezen. Maar wanneer ik de brief lees, dan lijkt dat ijdele hoop en moeten we verwachtingsvol wachten op zijn opvolger.

Tot genoegen.

Tonco Roest Crollius

Meer lezen over het voornemen van het aartsbisdom? Kijk op olvbilthoven.nl/actualiteiten/nieuws uit de RKkerk.

Kind van de rekening... kind voor ónze rekening

Voor het derde jaar steunen wij in de kerstcollecte het fysiotherapieproject van Ria Schmitz in Bangladesh. Een land dat dit jaar extra wordt getroffen door overstromingen en uitbuiting van arbeiders. Het werk van Ria is geeft echter veel positieve energie, zoals in haar brief hieronder is te lezen. Onze geloofsgemeenschap heeft de laatste jaren bijgedragen aan een nieuw gebouw van waaruit dit werk gedaan kan worden. Nu wordt gevraagd om bij te dragen aan de continuïteit. De collecte wordt gehouden op alle kerstdagen.

Lieve mensen,

Nu ik vijf dagen in Bangladesh ben, zie ik weer hoe zinvol en mooi ons werk is en hoeveel vreugde het brengt. In Mymensingh ben ik hartelijk ontvangen en we zijn direct aan de slag gegaan. Al snel werden er kinderen opgeroepen om te oefenen in de praktijk. Dat is ook vaak het meest leerzaam, dan loop je tegen dingen aan die nog niet lukken of niet goed uitgevoerd worden of waar ik nog wat meer over kan vertellen. Het team is zo enthousiast en vol energie dat we nu al 52 kinderen hebben gezien

voor onderzoek en een nieuw behandelplan en 3 kinderen hebben gegipt voor nieuwe spalken. Het is zo leuk om de kinderen weer te zien, ieder kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. Natuurlijk zijn er ook schrijnende zaken zoals kinderen met een slechte gezondheid of ernstige epilepsie. We proberen dan de ouders te verwijzen naar een goede arts die tijd neemt voor de kinderen en goede adviezen en behandeling geven, want dat is niet altijd aan de orde, helaas. Veel kinderen zijn ook ontzettend goed vooruit gegaan en dat is super fijn om te zien. Ouders komen ook speciaal om daarvoor te bedanken. Dat is een goede opsteker voor het team en voor mezelf natuurlijk. We doen het niet voor niets..... jippie.

Ria Schmitz, Fysiotherapeut en voorzitter Stichting PhySCI



"Energiecompensatie doneren aan de voedselbank ?

In november en december 2022 krijgen alle huishoudens €190 energiecompensatie. Overweegt u dit bedrag (gedeeltelijk) aan een goed doel te schenken? Denk dan aan ons, Voedselbank De Bilt.

Inwoners uit de 6 kernen van gemeente De Bilt die onder de armoedegrens leven kunnen bij ons terecht voor een wekelijks voedselpakket. Waar we vorig jaar november 316 monden te voeden hadden, zijn dat er inmiddels 449. Een stijging van bijna 50% en we verwachten dat dit aantal nog zal groeien. Dus elke euro die u over heeft, is meer dan welkom. Wij gebruiken het gedoneerde geld om ervoor te zorgen dat de pakketten zo gezond en gevarieerd mogelijk blijven.

Doneren kan eenvoudig via www.voedselbankdebilt.nl/doneren

Donaties kunnen ook handmatig worden overgemaakt op: IBAN: NL81RABO0139241612 t.n.v. Stichting Voedselbank De Bilt.

André Schellart, secretaris

Website bekijken op de mobiele telefoon

Soms komen er vragen over het bekijken van onze website op de smartphone of iphone. Dat werkt namelijk anders dan op de pc. Daarom hier een korte uitleg:

- olvbilsthoven.nl

- De horizontale streepjes in de rechterbovenhoek aanraken (menu)

- Dan ziet u aan de linkerkant de namen van alle onderdelen.

Als er géén driehoekig pijltje aan de rechterkant staat, kunt u meteen op het betreffende onderwerp drukken, bijvoorbeeld "welkom".

Achter de meeste thema's staat echter rechts een driehoekig pijltje: dat moet u aanraken! Dan ontvouwt zich een "opklapmenu". Bij "actualiteiten" is dat: "Actualiteiten OLV", "Lief en Leed", "Martha en Maria Parochie" en "Nieuws uit de RK kerk". Vervolgens raakt u het betreffende onderwerp aan.

Nog steeds problemen? Neem dan even contact op. Dan laat ik het u 'live' zien.

Nicole Buijtendijk

Allerzielen populair

Landelijk was het al te merken, maar ook in onze kerk wordt Allerzielen steeds breder gevierd. In een volle kerk kwamen we op 2 november boekjes tekort. Naast de vaste rituelen van het kruisjes uitreiken en de namen noemen, kon men dit jaar ook een kaarsje aansteken voor een naaste. Daar werd in groten getale gebruik van gemaakt.



Na de viering was het kerkhof mooi verlicht. Er was bijzonder veel belangstelling.



Ook op de schoonmaaktocht op het kerkhof kwamen veel helpende handen, van oud én jong.

Kerstconcert

zondag 18 december 2022

olv. Lucienne de Valk

Paul Brandsma

.....

GRATIS ENTREE

16.00 ~ 17.30u



NEDERLANDS
BRANDWEERORKEST



Kamerkoor De Bilt
Harry's Inspiration koor

Een dynamisch muzikaal programma van meeslepende decembermelodieën. Laat u meevoeren op warme klanken van het orkest en de koren. Natuurlijk kunt u ook een carol meezingen.

Kom luisteren naar het Nederlands Brandweeorkest, Kamerkoor De Bilt en Harry's Inspiration koor op 18 december 2022 in de prachtige OLV kerk.

Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Aansluitend is er chocolademelk & glühwein.

18 december
16.00u aanvang

OLV Kerk

Gregoriuslaan

Bilthoven

Marc Chagall in de OLV-kerk

In het kader van ons OLV-Eeuwfeest is er in de maand maart aandacht voor de schilderijen van Marc Chagall. Beeldend kunstenaar Ruud Bartlema uit Amsterdam

zal ons op groot scherm verschillende kunstwerken van Chagall laten zien en daarover vertellen. Op woensdagmorgen 1, 22 en 29 maart van 10.00 - 12.00 uur in onze kerk. Er volgt nog meer informatie.

Kijk ook op olvbilthoven/verdieping/uitgelicht

De tweede week van november brachten de Nederlandse bisschoppen een ad limina bezoek aan Rome. Ad limina betekent 'naar de drempels', in dit geval de drempels van de graven van de apostelen Petrus en Paulus, grondleggers van de kerk. Elke bisschop is verplicht om elke vijf jaar naar Rome te gaan om die graven te bezoeken en verslag uit te brengen over de situatie in zijn bisdom. De toon van het rapport was somber. Het aantal katholieke kerkgangers is weer teruggelopen en verdere kerkfusies zijn onontkoombaar. Kerkhistoricus Peter Nissen spreekt van een rapport zonder bezieling. Er wordt naar een te smal deel van de kerk gekeken. Wat daaromheen gebeurt, vind je in het rapport niet terug. De Nederlandse bisschoppen zouden volgens Peter Nissen meer naar buiten moeten

treden en het gesprek moeten aangaan over wat er in de samenleving leeft.

In de komende periode heeft u de keus uit veel kerstconcerten van amateur- tot professionele koren en orkesten. Voor een overzicht van de mogelijkheden zie onze website www.olvbilthoven.nl, onder de kop Verdieping.

Daar vindt u, naast artikelen over de Ad limina, ook nog een afbeelding en uitleg van het schilderij van Rembrandt: de Geboorte van Jezus.



Onze gedachten en gevoelens worden regelmatig heen en weer geslingerd, ook dit jaar weer. Natuurlijk blijft kerstmis het traditionele feest van hoop en verlangen, en van de vreugde van het nieuw geboren kerstkind. Maar als dat kind daadwerkelijk komende kerstnacht geboren wordt, in wat voor wereld komt het dan terecht? Je krijgt de neiging om maar wat minder te jubelen dat het nieuw geboren is.

Niet iedereen denkt bij Kerst aan gezelligheid en geborgenheid. Mijn oog viel op een bijzonder kerstgedicht in het oecumenisch maandblad Open deur, met enkele gedachten daarbij van redactielid Stefan de Jong.

U vindt het gedicht op de volgende pagina. Hieronder een deel van het artikel van Stefan de Jong.

Dichter Hans Andreus moest niets hebben van een gezellige kerstsfeer. Zijn gedicht 'Geen kerstcantate' wil geen traditioneel kerstgedicht zijn. Er zweven geen engelen in rond, de wijzen uit het Oosten komen niet aanrijden, Maria en Jozef ontbreken. Wel is er licht. Andreus sluit niet aan bij de schilderachtige kerstverhalen van Lucas en Mattheüs die in de bijbel staan, maar bij het sobere, kernachtige begin van het Johannes evangelie. 'In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God'. En dat woord 'was het licht voor de mensen'.

Wat is dat licht bij Andreus? Licht is bij hem een beeldspraak voor God, zoals in meer van

zijn gedichten. Hij had grote twijfels over God en daarom sprak hij liever terughoudend over 'licht'. Het licht, zo schrijft Andreus, heeft het koud. Het licht vraagt, hongert en hunkert, kortom: verlangt naar iets. Het verlangt volgens Andreus niet naar een romantische kerstsfeer. Het belieft geen engelengezang en geen 'eeuwig hemelse zomers in en om het vaderhuis'. Wat het licht wel wil? 'Een beetje gerechtigheid aan deze kant van de tijd', antwoordt Andreus, 'zonder marteling en moord'.

Dit zijn profetische woorden, zoals bijvoorbeeld die van profeet Jesaja, die vaak in de Adventstijd voor kerstmis wordt gelezen. 'Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht.... Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver... iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aankleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

Voor het hele artikel: zie open deur. Meer info: www.open-deur.nl

Peter Leermakers

Kerstgedachte

Geen kerstcantate

*Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.*

*Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.*

*En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar*

*aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.*

Hans Andreus



Vieringen Schutsmantel

Iedere zaterdag om 10.30 in de kapel van de Schutsmantel.

Vieringen Koperwiek

Iedere eerste donderdag van de maand, oecumenische viering om 19.00 uur, Koperwieklaan 3

OLV wandelochtend

Iedere laatste donderdag van de maand om 10.00 uur, vanaf de kerk

Informatie

Vanwege de nieuwe wet bescherming van persoonsgegevens mogen wij niet zomaar foto's plaatsen waarop mensen herkenbaar zijn. In die gevallen zullen wij uiterst zorgvuldig zijn om uw privacy te waarborgen.

Notarissen Houwing en van Beek
"Altijd betrokken, altijd dichtbij!"
030 2290811 Bilthoven
www.houwingvanbeek.nl

ERA Makelaardij Coljee
Verkoop, taxatie
Bilthoven, Den Dolder
030 2202940 info@coljee.nl

Barbara uitvaartverzorging
Utrecht
030 2966666
www.barbarauitvaart.nl

Spar Jan Mons, Bilthoven
Bilderdijklaan 106
030 2282180
www.sparmons.nl

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent
030 2901451
www.drentuitvaartverzorging.nl

Luxe Bakker Krijger
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40
Bilthoven
030 2282912

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
-Persoonlijke grafmonumenten-
030 2516955 Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Van Doeveren Buro voor Architectuur
nieuwbouw en restauratie Frankrijk
033 2773152 Scherpenzeel
www.vandoeveren.nl

Informatie

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven

Kerkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8, T: 030-2282655
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur
Informatie en misintenties.

Financiële en kerkhofadministratie
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Bereikbaar ma, wo en vr 09.00-12.30 uur

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage
NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en
Mariaparochie.
Bijdragen zijn bestemd voor de OLV.

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof
06 23785707 (Philip Vos)

Verzoek om ziekenbezoek en dopen
via de kerktelefoon 06 45032862
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Redactie
Peter Leermakers, 06 54295143

Kopij

Aanleveren via samenolv@gmail.com
Kopijdatum volgende nummer:
27 december
Looptijd: 2 – 30 januari 2023

PLAATS VOOR
ADRESETIKET