



Preek van de leek

Eric Martherus

Hoop houden
door liefde te geven



Zondag 9 maart 2025, 16:00 uur
Centrumkerk, Julianalaan 42, Bilthoven



Preek van de leek

door Eric Martherus

Hoop houden door liefde te geven

Eric Martherus (1957) was docent lichamelijke opvoeding en is afgelopen zomer met pensioen gegaan. Hij heeft het langst gewerkt aan de Juliana school in Bilthoven. Als goede doelenrunner heeft Erik veel geld opgehaald voor Stichting Kika. Hij heeft samen met zijn vrienden vijf keer de marathon van New York gelopen. Tijdens zo'n marathon, 42 km en 195 m, is het altijd maar de vraag of je de finish haalt. Vooraf bij de start hoop je erop!

Diezelfde hoop die zijn ouders hadden toen ze vanuit het toenmalige Nederlands-Indië naar Nederland emigreerde. Hoop op een beter leven hoop voor hen en hun kinderen. Hoop en liefde zijn ook een anker in het leven. Dit anker moet je hebben anders verdwijnt het geloof uit de horizon. Ook in de sport is dat zo, ook daar moet je hoop hebben en dat komt voort uit de liefde voor de sport, voor het goede doel of voor de kinderen die ziek zijn. Dat anker pak je dan, dan heb je het geloof dat het goedkomt.

Er is een collecte voor Kika en na afloop bent u welkom voor een hapje en een drankje. De toegang is vrij. U kunt de preek bekijken via YouTube: Centrumkerk, Bilthoven.

De Preek van de Leek is ook online te volgen en terug te kijken via <https://www.pgbilthoven.nl/centrumkerk/>

Zondag 9 maart 2025, 16:00 uur

Centrumkerk, Julianalaan 42, Bilthoven