

Jaargang 5
Juli-augustus
2023

SAMEN KERK



Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin



Even uitblazen

Terugblik rondleidingen scholieren
Meezingen op 17 september

Vieringen in de OLV kerk

De vieringen zijn ook online te bekijken via de rode balk op www.olvbilthoven.nl.

Zondag 2 juli, 10.30 uur

13e zondag door het jaar

Voorgangers: Martin Meijer en Cunera Buist

Lector: Lidy Smeets

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor

Orgel / piano: Irina Boronjenkova

Intenties: Otger Meuwissen

Zondag 9 juli, 10.30 uur

14e zondag door het jaar

Voorganger: Janine Noten

Lector: Hans van Ojen

Zondag 16 juli, Let op: de viering begint om 11.00 uur

15e zondag door het jaar

Voorganger: pastoor J. Skiba

Lector: Paul Janmaat

Zondag 23 juli, 10.30 uur

16e zondag door het jaar

Voorganger: pastor Gerard Weersink

Lector: Tim Bottema

Zondag 30 juli, 10.30 uur

17e zondag door het jaar

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard

Lector: Margriet van der Ven

Zondag 6 augustus, 10.30 uur

18e zondag door het jaar

Voorganger: Janine Noten

Lector: Nanneke Quik

Zondag 13 augustus, 10.30 uur

19e zondag door het jaar

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard

Lector: Philip Vos

Vieringen in de OLV kerk

Zondag 20 augustus, 10.30 uur

20e zondag door het jaar

Voorganger: Janine Noten

Lector: Nicolette van Doeveren

Zondag 27 augustus, 10.30 uur

21e zondag door het jaar

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard

Lector: Frans-Willem van de Sande

Geloofsgenoten

Op 13 maart 2013 klonk het vanaf een balkon in het Vaticaan: "habemus papam". De aartsbisschop van Buenos Aires, kardinaal Jorge Mario Bergoglio is gekozen en kennen wij als paus Franciscus. De eerste paus uit Latijns-Amerika en de eerste paus uit de jezüietenorde.

Franciscus leidt onze kerk nu 10 jaar. Ik heb bewondering voor hem. Hij toont zich een zichtbare en betrokken paus. Met oog voor de liefde tussen de mensen en ook met het besef dat de maatschappij en het geloof zich ontwikkelen en dat er voor die ontwikkelingen ook ruimte moet zijn. Dus geen conservatieve opstelling. Bijvoorbeeld ten aanzien van onderwerpen als het celibaat en homoseksualiteit heeft Franciscus een vrijere opvatting dan wat we over het algemeen van onze kerkvorsten gewend zijn. Dat is toe te juichen!

Alweer 10 jaar Franciscus. Op zondag 25 juni is er in Den Haag een pausmis om dit heugelijke feit te vieren. Wij gunnen Franciscus nog vele goede jaren waarin hij hopelijk een bijdrage blijft leveren aan de modernisering en de progressieve ontwikkeling van ons katholieke geloof.

Tot genoegen!



Tonco Roest Crollius

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is in juli en augustus alleen geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Eerste communie

Gaat jouw kind in september naar groep vier en zijn jullie Rooms-Katholiek? Dan is dit misschien een moment om alvast na te denken over de Eerste communie. In onze parochie vieren we ieder jaar de Eerste communie in mei of juni. Met de voorbereiding op dit grote feest beginnen we in september. Dat biedt de mogelijkheid om de kinderen het hele kerkelijk jaar uit te leggen en vooral ook om dat te vieren. Gaandeweg leren ze Jezus (beter) kennen door de verhalen die we vertellen uit de bijbel. En ze gaan iets begrijpen van de betekenis van het brood delen aan de tafel van de eucharistie. Hebben jullie belangstelling of vragen? Geef je dan op bij pastor Wies Sarot (sarot@marthamaria.nl) Eind augustus valt er dan een uitnodiging voor een informatieavond in je bus.

Meezingen op 17 september

In september viert het OLV koor (voormalig parochiekoor van de Onze Lieve Vrouw van altijdurende bijstand te Bilthoven) haar 45-jarig bestaan. Wij nodigen iedereen uit om op 17 september mee te komen vieren.

Wil je komen meezingen? De repetities zijn 29 augustus, 5 en 12 september.

Je kunt je aanmelden op e-mailadres sophiavanherpen@casema.nl. We zorgen er dan voor dat je tijdig de muziek krijgt.

In Memoriam Huub Oosterhuis

Het overlijden van Huub Oosterhuis ligt al weer even achter ons. In allerlei toonaarden en met talloze superlatieven is hij bijna letterlijk de hemel in geprezen: pastoraal, uitdagend, theologisch en socio-politiek. Op zijn geheel eigen wijze heeft hij gaten opgevuld in een kerk in ademnood. Zijn werk blijft een onuitwisbaar monument.

Ook als Onze Lieve Vrouwekoor zullen we hem nooit vergeten. Binnen de OLV-gemeenschap zal zijn stem blijven klinken, eenstemmig, meerstemmig, veelstemmig, tot troost en bemoediging; in religieuze solidariteit, oorspronkelijk in zijn woordkeus, in prachtige teksten en ontroerende beeldspraak. Soms wordt een wekelijkse repetitieavond een dankbare ontdekkingsreis dankzij een nieuw lied.

“Zo blijven we lachen en juichen

Uit grond en vuur

Met hart en hoofd

Zoekend of ergens al de wereld daagt

Waar mensen waardig leven mogen

Tot elk zijn naam in vrede draagt”

Lees verder op pagina 7



Jubileumnieuws

Kom in juli en augustus gezellig koffiedrinken bij de OLV!

Nadat we de afgelopen maanden spetterende activiteiten hebben gehad in het kader van ons eeuwfeest, zullen we het in juli en augustus iets rustiger aan doen. Maar we willen toch af en toe even samenkomen buiten de zondagse vieringen om.

Daarom zal de kerk in de maanden juli en augustus een keer per twee weken een ochtend open zijn. Er is dan gelegenheid om nog eens rustig naar de tentoonstelling te kijken, de kerk te bezichtigen en te genieten van een kopje koffie met wat lekkers.

Misschien kunt u dan ook eens onze nieuwe pastorietuin inwandelen. En genieten van alle bloemen, bomen, struiken en groenten, die met dit prachtige weer allemaal bloeien daar. Intussen staan daar ook bankjes, zodat u ook even kunt gaan zitten en genieten van al dat moois.

Neem uw kinderen, kleinkinderen en uw vrienden en kennissen gerust mee. Wilde u hen altijd al eens onze prachtige kerk laten zien en komen ze nooit op zondagen, nu is er een kans! Er liggen folders over onze kerk met allerlei informatie en voor de kinderen is er een fotospeurtocht. Ook buurtbewoners zijn van harte welkom om eens binnen te wandelen.

De data waarop de kerk open is:

Elke eerste een derde woensdag van de maanden juli en augustus. Van 10-12 uur.

Dat zijn de volgende data: 5 juli, 19 juli, 2 augustus en 16 augustus.

Gezellig als u even langs komt. We hopen u te ontmoeten.

Hartelijke groet namens de lustrumcommissie, Tim Bottema en Janine Noten.



“Schatkamer van de kerk”

In de maand mei zijn op vier ochtenden alle 16 groepen van de Theresiaschool (ruim 450 leerlingen) in de kerk geweest voor een rondleiding. Dinsdag 16 mei beten de (120!) kleuters de spits af. Wat vertel je aan kleuters, van wie sommigen net een paar dagen op school zijn, over de kerk? In kleine groepjes hebben we met behulp van een foto-speurtocht een aantal “schatten van de kerk” ontdekt, zoals de reliekschrijn in de Mariakapel, het tabernakel met de ciborie en de hostie, de godslamp, de liturgische kleuren, de Paaskaars en de doopkaars. Een kaarsje aansteken maakte indruk, evenals op je rug op de rode loper liggen en naar boven kijken. Hoe hoog zou het zijn? Vanuit kleuteroogpunt lijkt het wel honderd miljoen meter... Uiteraard mochten de kinderen ook een kijkje in de kluis nemen. Spannend, want “jullie papa’s en mama’s mogen het niet!” Aan het eind van de foto-speurtocht kregen alle kinderen een grote OLV-stempel op hun fotoblad. Ook met de groepen 3 en 4 hebben we de foto-speurtocht gedaan.

De groepen 5 t/m 8 kregen in kleine groepjes een gewone rondleiding door de kerk: doopkapel met uitleg over de doop, de Mariakapel met reliekschrijn en bidstoelen (“hoe zit je op een bidstoel?”), altaar en tabernakel, wat vieren we in de kerk, de oude biechtstoelen, kruiswegstaties, de sacristie met de kleding en de liturgische kleuren, de kluis. Elke groepje had z’n eigen vragen en soms ontstonden er heel leuke gesprekjes. Wat opviel, was dat alle kinderen geïnteresseerd waren en het heel leuk vonden om nu eens echt rond te mogen kijken. Per groep hadden we telkens 45 minuten, maar vaak hadden de kinderen en wij daar niet genoeg aan.

Het waren intensieve dagen, maar wij – Liesbeth, Tim, Philip, Peter, Nicole, Janine en ondergetekende –

kijken er met plezier op terug.

Het was opnieuw een geslaagd project in het kader van 100 jaar OLV.

Zie ook de foto hiernaast

Arja Santer



Kijk ook op olvbilthoven/verdieping/uitgelicht

Tot en met 16 juli is de Heilige Driehoek in Oosterhout de locatie van een kunstmanifestatie (h3h biënnale) met als thema Geloof. Er zijn hier drie nog altijd bewoonde kloosters, die omgeven worden door prachtige tuinen, weidse landerijen, oude dreven en een wijngaard. Tijdens een inspirerende wandeling is een scala aan kunstwerken te bewonderen: foto's, sculpturen, (geluids)installaties, video en schilderijen, gemaakt door 25 kunstenaars uit binnen- en buitenland. De route is ongeveer 1,5 kilometer lang en voert je langs de Onze Lieve Vrouwe Abdij, de Sint Paulusabdij en Sint Catharinadal. Er is ook een Kinder Kunst Route beschikbaar voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Om bij kloosters te blijven: graag willen we het tv-programma Kloostergasten onder de aandacht brengen. In de afgelopen maanden zijn er reportages gemaakt van het meerdaagse verblijf van vier bekende personen in een klooster.

Aan de beurt kwamen achtereenvolgens: Commissaris van de Koning Emile Roemer,

voormalig rolstoeltennisspeelster Esther Vergeer, presentatrice Astrid Joosten en cabaretier en schrijver Viggo Waas.

Wat het bezoek aan een klooster betekende voor deze gasten is terug te zien via een link op de bekende plek op de website, zie hierboven.

Hier staat ook een link naar meer informatie over de kunstmanifestatie in Oosterhout.



Vervolg van pagina 3

Voor mij persoonlijk blijft het zijn grootste verdienste dat Huub Oosterhuis ons de gezamenlijke eucharistieviering heeft geschonken als viering van een zingende gemeenschap. Vooral met zijn tafelgebeden als “Gij die weet wat in mensen omgaat” en zijn onvolprezen “Gij, groter dan ons hart die mij hebt gezien eer ik werd geboren”. Huub, ongelooflijk bedankt. Voor je inspiratie; rust in vrede.

André van Kempen

Notarissen Houwing en van Beek
"Altijd betrokken, altijd dichtbij!"
030 2290811 Bilthoven
www.houwingvanbeek.nl

ERA Makelaardij Coljee
Verkoop, taxatie
Bilthoven, Den Dolder
030 2202940 info@coljee.nl

Barbara uitvaartverzorging
Utrecht
030 2966666
www.barbarauitvaart.nl

Spar Jan Mons, Bilthoven
Bilderdijklaan 106
030 2282180
www.sparmons.nl

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent
030 2901451
www.drentuitvaartverzorging.nl

Luxe Bakker Krijger
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40
Bilthoven
030 2282912

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
-Persoonlijke grafmonumenten-
030 2516955 Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Van Doeveren Buro voor Architectuur
nieuwbouw en restauratie Frankrijk
033 2773152 Scherpenzeel
www.vandoeveren.nl

Informatie

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven

Kerkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8, T: 030-2282655
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur
Informatie en misintenties.

Financiële en kerkhofadministratie
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Bereikbaar ma, wo en vr 09.00-12.30 uur

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage
NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en
Mariaparochie.
Bijdragen zijn bestemd voor de OLV.

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof
06 23785707 (Philip Vos)

Verzoek om ziekenbezoek en dopen
via de kerktelefoon 06 45032862
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Redactie
Peter Leermakers, 06 54295143

Kopij

samenkerkolv@gmail.com

Kopijdatum volgende nummer: 21 aug.
Looptijd: 1 – 30 september