

Overweging Paaswake

Het Evangelie van vandaag beschrijft dat de kracht van de Opstanding niet valt af te remmen door het verzegelen van het graf. De verschijning van de stralende engel is voldoende om de wachters uit het veld te slaan en de steen van zijn plaats te rollen. De engel gaat bovenop de grafsteen zitten. Die is nu zijn preekstoel. Alleen de vrouwen zijn nog in de buurt, zij staan het dichtst bij het geheim van dood en leven. Zij zijn Jezus gevolgd om hem te dienen en ze bleven hem volgen, ook al konden ze niets meer voor hem doen.

De engel zegt aan de vrouwen:

- Jullie zoeken Jezus, de gekruisigde
- Hij is niet hier, Hij is verrezen
- Zie de plaats waar ze Hem hadden neergelegd
- Ga het zeggen tegen de leerlingen, aan wie een nieuw begin wordt gegeven
- Hij gaat jullie voor in Galilea. Daar gaat het leven verder.

Nadat ze dit gehoord hadden gingen de vrouwen zo snel mogelijk op pad, vol angst en met grote vreugde, om hun verhaal aan de leerlingen te vertellen.

De ervaring bij het graf eindigt niet met angst, maar met een positief nieuw begin, aangegeven door de Vredesgroet van de Opgestane. Want de weg van Jezus eindigt niet aan het kruis.

Als gelovigen zijn wij pelgrims op doortocht naar een nieuw begin. We zijn Paasmensen die samen met de Heilige Geest een weg naar een nieuwe toekomst wordt gewezen.

God heeft ons ingebed in een omvattender leven, dat zich ver over de horizon van zowel geboorte als dood uitstrekt. Geboren worden, naar school gaan, colleges volgen, rouwen, je eerste baan, je pensioen - het zijn allemaal momenten waarop we loslaten wat ons vertrouwd is geworden, een "beetje sterven". Ze leren je dat angst en liefde altijd samengaan en in ons bestaan niet los verkrijgbaar zijn. Maar telkens als we "een beetje sterven" stuiten we weer op leven. Zo leren we loslaten, omdat we steeds nieuw leven ontdekken dat we daarvoor niet kenden.

Het blijft een ontdekkingsreis. Deze reis, een doortocht door het leven, wordt nogal eens geblokkeerd. Enkele voorbeelden:

- Als je heden ten dage per auto van Bethlehem naar Jeruzalem reist moet je door een checkpoint in de muur. Een zwaar bewapende dienstplichtige militair kijkt je vorschend en strak aan. Er wordt in een split second besloten of je door mag rijden of moet stoppen voor nader onderzoek. Het geeft je een onveilig gevoel, maar je hebt geen andere keus dan deze route.
- Ook vluchtelingen die aankomen bij de oostgrens van Europa wordt de vrije toegang tot ons continent belemmerd door de bouw van honderden kilometers lange hekken en muren. De doortocht naar Europa wordt steeds moeilijker. Hoe welkom zijn deze vluchtelingen? Hoe doorbreken we deze belemmeringen?

- Nog twee andere voorbeelden van blokkades.
 - Bij een echtscheiding of het overlijden van een naaste, een nieuwe baan. De wereld staat op zijn kop. Wat nu te doen?
 - In veel landen verscheurt politieke polarisatie hele gezinnen en families. Ze kunnen en willen elkaar niet meer verstaan. Het is bijna onmogelijk nog een positief element in de verstandhouding te vinden.

Allemaal voorbeelden van een geblokkeerde doortocht. En hopelijk een tijdelijke blokkade. Wij geloven dat ons geloof ons tot bevrijding kan brengen, ook bij deze blokkades. Bevrijding betekent dan: Goed luisteren en een nieuwe weg inslaan, in de voetsporen van Jezus en de Heilige Geest.

Over de toekomst kunnen we niets met zekerheid zeggen. Geloof in een goede toekomst vraagt dat we de sprong durven wagen, ons overgeven en geloven dat ergens, op welk moment dan ook, iemand ons vast zal pakken en thuis zal brengen. Telkens als we van het heden kunnen genieten, ook al weten we dat er morgen een paar moeilijke momenten zullen zijn, leren we dat we onze armen kunnen uitstrekken naar een Ander die we vertrouwen, naar een Ander met een hoofdletter. We verlaten veilige grond onder onze voeten en betreden nieuw terrein. Daarmee verbreken we de vesting van onze behoefte om het te houden bij wat we hebben, weten en koesteren.

En dan ervaren we dat overgave bevrijding brengt, dat onze angst hoop wordt en dat de dood van Jezus een uittocht naar nieuw leven betekent. Een vrije doortocht naar een nieuw begin. Dat is wat wij als Paasmensen geloven. Daar willen wij aan werken. Ik wens u allemaal in die geest een Zalig en Opgewekt Pasen toe! Amen.