

SAMEN KERK OLV

Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin



Meditatieve viering: een moderne profeet
BBQ in de pastorietuin
Nieuws uit het buitenland

Jaargang 6 – juni 2024

Vieringen in de OLV-kerk

De vieringen zijn ook online te bekijken via de rode balk op www.olvbilthoven.nl.

Zondag 26 mei, 10.30 uur

Meditatieve viering; werkgroep Liturgie
Orgel/piano: Ronald Roosjen

Zondag 2 juni, 10.30 uur

Feest van het H. Sacrament
Voorganger: Frans-Willem van de Sande
Lector: Nicolette van Doeveren

Zondag 9 juni, 10.30 uur

10e zondag door het jaar
Voorgangers: Janine Noten en Cunera Buist
Lector: Nanneke Quik
Orgel/piano: Jan Willem Fijen

Zondag 16 juni, 10.30 uur

11e zondag door het jaar
Voorganger: pr. G. Nijland
Lector: Paul Janmaat
M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor olv Hanneke Huibers
Orgel/piano: Ronald Roosjen

Zondag 23 juni, 10.30 uur

12e zondag door het jaar
Voorganger: Astrid Veldhuis
Lector: Philip Vos

Zondag 30 juni, 10.30 uur

13e zondag door het jaar
Voorgangers: Hyleco Nauta en pastor Annelies van den Boogaard
Lector: May-Ann Meijer
Orgel/piano: Ronald Roosjen

Geloofsgenoten

Het is de vroege ochtend van Hemelvaart. Ik ben in Zeeland en loop over de dijk tussen Scharendijke en Brouwershaven. De zon komt net op. Geen wolkje aan de lucht. En het water van de Grevelingen is zo glad als de ijsbaan in Thialf Heerenveen.

Ik moet denken aan het gesprek van gisteren met mijn zonen. Daar waar we over het geloof en de bijbel spraken, was het weer het bekende liedje: het klopt niet, het kan niet, ik voel het niet. Daar ben ik inmiddels zo vertrouwd mee geraakt dat ik niet eens meer de vragen stel: Wat klopt en kan er dan niet? Wat voel je dan niet? Nee, ditmaal ging het over hoe sommige religies en geloofsvormen zich aan mensen opdringen. Hoe weinig vrij je dan bent om eigen keuzes te maken. Je hebt mee te gaan in de religie die hoort bij je afkomst, je familie of je leefomgeving. En dat gaf wat betreft het katholicisme wel een positieve wending aan het gesprek. Het was volgens mijn zonen heel goed dat je in de katholieke kerk vrij wordt gelaten in de intensiteit en vorm waarin je gelooft. Wanneer je je als geloof of geloofsgemeenschap te zeer opdringt aan mensen, dan keren die zich juist tegen je en ontstaat er afkeer. Je jaagt mensen weg. En een dergelijke afkeer ervaren mijn zonen duidelijk niet.

Eureka! Geen afkeer, dat is al heel wat. Het bekende zaadje dwarrelt nog ergens in hen en wellicht komt dat later nog tot groei, in welke vorm dan ook.

Hoe vrij is het katholieke geloof nou eigenlijk? Die vraag wordt in onze geloofsgemeenschap heel anders beantwoord dan aan de Maliebaan. Wanneer ik mijn jongens te zeer voorhoud hoe onze bisschop denkt over het vrij invullen van het katholieke geloof, dan kan ik wel raden wat ik bij mijn zonen creëer. Ik hoop er maar op dat tegen de tijd dat het zaadje bij mijn zonen zich ontkiemt, er ook aan de Maliebaan een andere wind waait. Het is hard nodig.

Tot genoegen,

Tonco Roest Crollius

Voorzitter Locatieraad OLV



Actualiteiten

OLV doet

Inmiddels zijn Tine van Engelen en ik alweer een week of zes actief in Kamp Zeist met ons naaiatelier. Omdat onze stek in Huis ter Heide weer door Defensie werd ingenomen en omdat het Kamp Huis ter Heide binnenkort dichtgaat, was het verstandig om te verhuizen. Dit hebben we in overleg met de gemeente Zeist gedaan. We hebben het druk in het naaiatelier en de mensen zijn erg enthousiast. In dit atelier komen ook mannen; een aantal van hen is zeer driftig bezig om het diploma te halen. In



drie lessen al een overhemd met korte mouwen! Eerst hadden we alleen Afghaanse vrouwen, nu hebben we vrouwen, mannen en kinderen van allerlei nationaliteiten. Omdat er veel naaimachines gedoneerd zijn, krijgt iedereen die zijn diploma haalt een naaimachine. Ook wordt het diploma geregistreerd door COA zodat de gemeenten waar de asielzoekers komen te wonen, actief kunnen helpen met het zoeken van werk. We hebben al een asielzoeker uit Zeist gekoppeld aan een werkgever! In Amersfoort willen ze ook een naaiatelier opzetten en ook de Bilt heeft interesse.

Liesbeth Rentinck

Eindverslag Symposium 'Met hoofd, hart en handen naar de toekomst'

Afgelopen november 2023 heeft in onze kerk het symposium 'Met hoofd, hart en handen naar de toekomst' plaatsgevonden. Er is een klein boekje gemaakt van alle lezingen en van de rondetafel-sessies in het World Café. En natuurlijk zijn alle ideeën, suggesties en opmerkingen verwerkt in dit boekje.

U kunt het boekje vinden achter in de kerk. Uiteraard kunt u ook een pdf-file downloaden van deze website of het Kerkelijk Bureau bellen en vragen of u een pdf-file kunt ontvangen.

We wensen u veel leesplezier!

De symposium-organisatie

Meditatieve viering 26 mei

Op zondag 26 mei is er een meditatieve viering, verzorgd door de werkgroep Liturgie.

We hebben deze keer als thema gekozen: “**Een moderne profeet**, Dat kunnen wij”.

Dit is naar aanleiding van het EO-project “Moderne profeten” waarbij (tot nu toe) drie boeken en verschillende podcasts zijn uitgebracht. De boeken zijn geschreven door Kees van Ekris.

Profeten zijn gewone mensen. Mensen zoals u en ik. Ze hebben hun angsten, hun sores, hun zwakheden. Maar er is ook iets bijzonders aan hen. Het bijzondere is, dat er een profetische traditie door hen heen waait. Profeten zijn mensen die geïnspireerd zijn geraakt: door schrijvers, door mensen uit hun jeugd, door gebeurtenissen, door onrecht dat ze meemaakten, door Bijbelverhalen. Er kwamen momenten in hun leven dat ze beseften dat ze iets moesten zeggen of doen. En dus spraken of handelden ze. Maar ze bleven trouw aan het pad dat ze gekozen hadden. Daardoor werd hun leven sterker, overtuigender, ruimer, vasthoudender. Profetie gaat over een andere manier van mens-zijn dan je om je heen ziet. Profeten kiezen niet voor de weg van de minste weerstand. Ze geven bijvoorbeeld niet toe aan haat. Ze geloven en weigeren te wanhopen.

De verhalen in de boeken en in de podcasts laten zien hoe het leven van de moderne profeten eruitzag, wat de tijdgeest was waarin ze leefden, welke spanning er in de tijd zat. Ze laten zien hoe die mensen tot hun keuzes kwamen en wat het hen kostte. Maar ook: wat voor sterk leven daardoor ontstond. Wat kunnen wij van hen leren? Door het horen, lezen en samen bespreken van deze verhalen, kan er ook iets in ons gebeuren. Iets van die profetische traditie kan ook door ons heen gaan waaien.

Angela Merkel is één van de geportretteerde moderne profeten uit het eerste boek. Haar motto is: De vrijheid als Godsgeschenk. Wij nemen het verhaal van Angela Merkel als leidraad in onze viering.

U bent van harte welkom in deze meditatieve viering.





Barbecue in de tuin van de pastorie

Vrijdag 7 juni bent u welkom op onze zomerbarbecue in de vernieuwde tuin en in de grote zaal van de pastorie. Het duurt van 17.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur.

Graag uiterlijk 3 juni aanmelden via secretariaat@vblthoven@gmail.com of telefonisch bij het kerkelijk bureau: 030-2282655.

De kosten bedragen: €10 per persoon (te voldoen op NL12 INGB 0654 0784 67 t.n.v. T.J. Roest Crollius).

Voor alle parochianen!

Uitgelicht

L'ABBÉ PIERRE is een Franse biografische film over het leven van Henri Grouès, beter bekend als Abbé Pierre, de oprichter van de Emmausbeweging. De priester, uitgegroeid tot nationale volksheld in Frankrijk, wijdde zijn leven volledig aan de strijd tegen armoede. Henri Grouès werd geboren in een rijk gezin, maar besloot om zijn erfdeel te verdelen onder de armen. Na jaren in het klooster en als verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog werd hij parlements lid. Daar gebruikte Abbé Pierre zijn inkomsten om de zwaksten in de maatschappij een betere toekomst te bieden. Hij was rebels en opstandig, maar ook kwetsbaar en inspirerend.

Deze film is te zien in het Louis Hartlooper complex (Slachtstraat 5) in Utrecht.



Wist u dat zich in Vorden een 'Heiligenbeeldenmuseum' bevindt? Het is het initiatief van een groep vrijwilligers die in 1999 een waardevol neogotisch kerkgebouw wilden behoeden voor de ondergang. Inmiddels hebben duizenden bezoekers in de afgelopen jaren de weg weten te vinden naar het museum in de Antonius van Paduakerk (ontworpen door Pierre Cuypers).



De nadruk ligt op behoud en presentatie van rooms-katholiek erfgoed. Voor de liefhebbers van Cuypers is er in de kerk ook een wandelroute beschikbaar van 10 of 14 kilometer langs de andere gebouwen die hij in en om het dorp ontworpen heeft.



Ontberingen tijdens een pelgrimstocht van een aantal OLV-ers. Verslag volgt!

Overleden

Vrijdag 26 april overleed in de Schutsmantel, in het bijzijn van haar kinderen, **Lidy Wilbrink**, 93 jaar. Lidy is een heel actief lid in onze gemeenschap geweest, met name in de Open Kringbijeenkomsten. Ze had een groot hart waarin voor iedereen een plaats was. Vriendelijk en dynamisch. Nergens bang voor. Haar zoon vertelde dat hij met haar in de auto zat en dat zij ineens zei: “We moeten zo nog even naar het woonwagencamp.” En dan denk je: “Ik heb het verkeerd verstaan.” En dan rijdt ze het terrein op, slalomt haar fiatje behendig tussen de pitbull terriers en getatoeëerde bierbuiken door en stopt ergens halverwege bij een wagen. Ze stapt uit en met een plastic tas in de hand zegt ze tegen me: “Blijf jij maar zitten. Ik ben zo terug.” Wat ging ze doen: schoenen en kleding van mijn zussen kregen hier een tweede leven. Zo was Lidy. Voor iedereen had ze een open oog en een warm hart.

Vrijdag 3 mei was haar afscheidsviering, waarna we haar lichaam te ruste hebben gelegd op ons kerkhof.

Vrijdag 19 april is in Huize Het Oosten rustig uit het leven weggeleden, in aanwezigheid van haar drie kinderen, **Marjan van der Heijden - Brans**. Marjan werd negentig jaar. Zij was de jongste van een gezin van zes kinderen. Marjan was een kostbare en liefdevolle vrouw die openstond voor wie er in haar buurt kwam. Marjan, vrouw van Jan. Altijd vol liefdevolle zorg voor hem en bijna altijd bescheiden. De laatste jaren, toen ze in Huize Het Oosten woonde, waren moeilijk toen haar geheugen haar in de steek liet en de woorden niet meer gevormd konden worden. Woensdag 24 april hebben we haar afscheid gevierd in het crematorium. Dat zij zich ontvangen mag weten door de Eeuwige.

Notarissen Houwing en van Beek
"Altijd betrokken, altijd dichtbij!"
030 2290811 Bilthoven

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent
030 2901451

Ivm de AVG mogen we niet zomaar foto's plaatsen van herkenbare mensen. We zullen zorgvuldig zijn om uw privacy te waarborgen

Luxe Bakker Krijger
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40
Bilthoven
030 2282912

Barbara uitvaartverzorging
Utrecht
030 2966666
www.barbarauitvaart.nl

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
-Persoonlijke grafmonumenten-
030 2516955 Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Spar Jan Mons, Bilthoven
Bilderdijklaan 106
030 2282180
www.sparmons.nl

**Van Doeveren Buro voor
Architectuur** nieuwbouw en
restauratie Frankrijk
033 2773152 Scherpenzeel

Informatie

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven

Kerkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8, T: 030-2282655
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur
Informatie en misintenties.

Financiële en kerkhofadministratie
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Bereikbaar ma, wo en vr 09.00-12.30 uur

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage
NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en
Mariaparochie.
Bijdragen zijn bestemd voor de OLV.

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof
06 23785707 (Philip Vos)

Verzoek om ziekenbezoek en dopen
via de kerktelefoon 06 45032862
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Redactie
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144

Kopij
Aanleveren per e-mail:
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Kopijdatum volgende nummer: 14 juni.
Looptijd: 28 mei-26 juni 2024

PLAATS VOOR
ADRESETIKET