

SAMEN KERK OLV



Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin



“Pasen, wat is er met jou gebeurd?”

Jaargang 6 – april 2024

Vieringen in de OLV-kerk

De vieringen zijn ook online te bekijken via de rode balk op www.olvbilthoven.nl.

Donderdag 28 maart, 19.30 uur

Witte Donderdag

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard en ds. Koosje Vos

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Jean-Pierre Gendrault

Orgel/piano: Hanneke Huibers

Vrijdag 29 maart, 15.00 uur

Goede Vrijdag

Voorgangers: Astrid Veldhuis en Janine Noten

Vrijdag 29 maart, 19.30 uur

Goede Vrijdag

Voorgangers: Martin Meijer, Hyleco Nauta en Cunera Buist

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Jean-Pierre Gendrault

Orgel/piano: Hanneke Huibers

Zaterdag 30 maart, 22.00 uur

Paaswake

Voorgangers: pastor Annelies van den Boogaard en ds. Koosje Vos

Lectoren: Nicolette van Doeveren en Edward Giesen

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Jean-Pierre Gendrault

Orgel/piano: Hanneke Huibers

Zondag 31 maart, 10.30 uur

Eerste Paasdag

Gezinsviering

Voorganger: Frans-Willem van de Sande

Orgel/piano: Jan Willem Fijen

Vieringen in de OLV-kerk

Zondag 7 april, 10.30 uur

2e zondag van Pasen

Voorganger: Hyleco Nauta

Lector: Margriet van der Ven

Orgel/piano: Ronald Roosjen

Zondag 14 april, 10.30 uur

3e zondag van Pasen

Werkgroep Leerhuis

Zondag 21 april, 10.30 uur

4e zondag van Pasen

Voorganger: pastoor Joachim Skiba

Lector: Paul Janmaat

Orgel/piano: Wim Brunsveld

Zondag 28 april, 10.30 uur

5e zondag van Pasen

Voorganger: Janine Noten

Lector: Mary-Ann Meijer

Orgel/piano: Alice van Eldik

Geloofsgenoten

Het paasfeest is aanstaande. We vieren dan dat Christus is gestorven, maar vooral is opgestaan uit de dood. De verrijzenis van Jezus is een symbool van kracht en nieuw leven. En ook van de nabijheid van God.

Zo'n moment van nieuw begin, nieuwe kracht, nieuw perspectief, heeft ieder mens af en toe nodig. Je voelt je gekend in de dingen die niet goed gaan en het geloof kan helpen om de wat negatieve gedachten om te buigen naar iets positiefs. Er ligt daarnaast ook een verantwoordelijkheid bij ons allen om elkaar te steunen dat positieve te vinden.

Ik kon het niet zo goed terugvinden in de mediacommunicatie tussen de Paus en president Zelensky. De Paus riep op om, in een fase waarin het in de oorlog moeilijk gaat, het verlies te overwinnen en toch de onderhandeling te kiezen. Zelensky reageerde daar heel fel op. Makkelijk gezegd van een kerstvorst die ruim 2.000 kilometer verderop zit en geen last heeft van de dagelijkse ellende van de oorlog. Ik begrijp wel de oproep van de Paus, maar ik begrijp zeker ook de reactie van Zelensky. Dit stukje is niet bedoeld om politieke ideologieën uit te werken. Ik hoop alleen wel dat ook Zelensky en zijn manschappen het paasfeest kunnen aangrijpen om nieuwe kracht en nieuw perspectief te vinden. Zij hebben het zeker zo hard nodig als wij.

Ook dit jaar ga ik met Pasen weer naar een klooster in Chevetogne. Een klooster gesticht door Lambert Beauduin in 1925. Een oecumenische beweging binnen de Rooms-Katholieke Kerk met sterke banden met de Russisch-Orthodoxe en Grieks-Orthodoxe Kerk. Het geeft een paasviering in uitsluitend Slavische talen. Ook na veertig jaar versta ik er vrijwel niets van. En het feit dat je er niks van verstaat, draagt zeker bij aan de paasbeleving. Ik kijk er naar uit, ik word graag geïnspireerd en ik hoop dat u dat ook op uw eigen wijze kunt ervaren.

Tot genoegen.

Tonco Roest Crollius

Voorzitter Locatieraad OLV



Dodenherdenking met gelegenheidskoor



Wat een prachtig initiatief

Wim Brands, cantor van de Centrumkerk, heeft het initiatief genomen een gelegenheidskoor samen te stellen uit koorleden van de koren uit de zes kernen voor de twee herdenkingen op 4 mei in Maartensdijk en Bilthoven. Wim heeft twee liederen uitgezocht die bij beide ceremonies gezongen zullen worden.

De repetities vinden plaats in de Centrumkerk op **17 en 24 april** en, zo nodig, op **1 mei, aanvang 20.00 uur**.

Wie mee wil zingen kan zich aanmelden bij Wim Brands awbrands@ziggo.nl of bij Ella Prins ella.prins@icloud.com of 06 25 03 41 23

Jesus Christ Superstar



Heel OLV borrelt en bruist bij de muziek van de musical Jesus Christ Superstar.

Het koor en combo "Harry's Inspiration" heeft samen met andere

zangers en vele bezoekers genoten van de muziek. Zelden wordt er in onze kerk door zoveel mensen uit volle borst gezongen. Enkele reacties: "Er was een bijzondere energie in de wisselwerking tussen het koor en publiek". "Dit ga ik zeker nog een keer terugluisteren, mooi om te zien hoe iedereen mee ging bewegen, wat een sfeer!" "Supergezellig samenzijn en genoten van de lekkere hapjes en drankjes". "Graag volgend jaar weer met deze bevlogen musici en dirigent!"

“Pasen, wat is er met jou gebeurd?”



Er is de laatste jaren door ons westers-rationele denken wel wat veranderd t.a.v. onze beleving rondom het Paas-gebeuren. Het bijbels-religieuze aspect ervan is behoorlijk overschaduwd door ons horizontaal “diesseitig” denken.

Terwijl velen op deze vrije dagen er op uittrekken naar campings of pretparken, komt de vraag nog sterker naar jezelf toe: Wat betekent de Goede Week en Pasen nog voor jezelf, van binnen? Hebben wij nog het gevoel dat het met ons eigen leven te maken heeft? Oosterse symbooltaal van de Schriftverhalen blijft veelal duister voor ons. Toch geven die Paassymbolen van licht en water, van Paaskaars en voorjaarsversiering, ons veel te verstaan. Met name de Paaskaars, symbool van de verrezen Christus, die in de Paasnacht in een duistere kerk vol mensen wordt binnengedragen; daarmee aanduidend, dat het om een diepere werkelijkheid gaat, die veel over ons leven nu en over onze toekomst te zeggen heeft, maar waar je nooit helemaal grip op krijgt.

Onze antennes zijn veelal niet op die golflengte afgesteld, tenzij je zelf al eens een bijzondere, persoonlijke ervaring hebt meegemaakt van donker naar licht, van vertwijfeling naar nieuwe hoop en naar nieuw uitzicht. Pasen gaat voor mij dus niet over wel/niet historische feitelijkheid, maar vooral over dat opwekkend, levendig visioen dat je soms even kunt ervaren. Pasen is niet verstandelijk te begrijpen, maar wel met je hart te beleven. De evangeliieverhalen laten er trouwens ook geen misverstand over bestaan dat de leerlingen er aanvankelijk ook geen raad mee weten. Het verhaal van de Emmaüsgangers (Lc. 24), die teleurgesteld naar huis gaan, spreekt boekdelen. Het is mogelijk het verhaal van onszelf.

Het Paas-gebeuren is dus eigenlijk een religieus proces in jezelf. Het wordt zo ook prachtig beschreven in de persoon van Maria Magdalena (Joh.20,1-6): het is nog donker en duister in haar, na Jezus' kruisdood en begrafenis; gestorven illusies na de dood van haar geliefde Meester. Ze is helemaal in de greep van het verdriet. Totdat zij haar naam hoort noemen; dan vallen de schellen van haar ogen. “Ze keert zich om”, zo staat in het evangelie; m.a.w.: niet meer naar het dode spoor staren, maar anders naar de dingen leren kijken en je wenden tot degene die je roept bij je naam; je moet nieuw verder...

Daarom staat er ook geschreven, dat Jezus tot haar zegt: “Houd mij niet vast”, klamp je niet vast aan het verleden, maar sta open voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Zijn inspiratie, waarmee Hij zoveel voor je betekende, zal je de weg wijzen, en je nieuw bemoedigen. Dat mag je aan de anderen gaan vertellen. Dan kan Maria ook zeggen: “Ik heb de Heer gezien”. Hij leeft toch, ondanks dat Hij gedood is. Mensen, die overleden zijn, komen vaak dan pas tot leven voor je.

Pasen heeft zo alles met donker en licht in jezelf te maken. Het gaat om je persoonlijke beleving, waar je geen woorden voor hebt; waarbij je een ander alleen maar een “Zalig Pasen” kunt toewensen...



Tot slot een gedicht, dat ik ergens las:

Licht, kom ons nabij in deze dagen;
Laat ons niet in het donker staan.
Licht, klein begin van hoop en leven,
Wijs ons verder de weg om langs te gaan.
Verwarm ons weer van binnen; kom in ons midden.
Laat ons het visioen weer beleven,
Een nieuw begin van tijd, een nieuw begin van leven...

Pastor Gerard Weersink

Nog een kleine **toepasselijke anekdote hierbij:**

Misschien kun je niet alles begrijpen. Dat deed het oude vrouwtje ook niet, dat elke zondag naar de kerk ging. Een man kwam haar tegen op paasmorgen: “Waar heeft de pastoor over gepreekt?” “Dat weet ik niet, maar het was wel goed”, antwoordde ze. “Waarom ga je dan naar de kerk, als je het toch niet begrijpt?” Toen dacht het oude vrouwtje na, en zei tot de man: “Wil je voor mij water halen in deze rieten mand?” De man moest heel erg lachen, en zei: “Mij neem je niet in de maling. Als ik weer naar huis ga, lekt alles er uit, en blijft er geen druppel meer in”. Het vrouwtje: “misschien heb je gelijk; maar de mand zal wel schoner zijn.

De rabbijn Awraham Soetendorp (1943), stem van liberaal-joods Nederland, heeft zich zijn leven lang ingezet voor een rechtvaardiger wereld. In het boekje *Levenslessen van een rabbijn* (p. 160, 15 euro) kijkt hij terug op zijn leven. Annemiek Leclaire illustreert deze lessen in tien hoofdstukjes met dichtregels, wijsheden, joodse gebruiken en feestdagen. Als baby werd hij naar een onderduikadres gebracht. Op zijn 25^e begon hij als jongste rabbijn van Nederland aan zijn werk van vrede en hoop. Hij onderhield daarbij altijd contacten met mensen uit andere spirituele tradities. Dit boekje is een aanrader als inspiratiebron.



De tentoonstelling *De schepping van de wetenschap* in het Catharijneconvent laat zien dat de verhouding tussen religie en wetenschap, allebei op zoek naar het Ware, niet altijd goed was. Toch blijken de natuurwetenschappen die zich bezighouden met het heelal, het menselijk lichaam, de natuur en de aarde niet los te zien te zijn van de invloed van religie.

Een van de topstukken is de Zondvloedmens. In de zeventiende eeuw dacht men dat dit de fossiele resten waren van iemand die gestorven was na het zien van de zondvloed. Nieuwsgierig geworden? Deze tentoonstelling is te zien tot en met 2 juni.



Themaviering over Vrede

Op zondag 14 april is er een viering rond het thema 'Vrede'. Iedereen verlangt naar vrede. Maar wat is vrede precies? Betekent vrede voor elk mens hetzelfde of is het begrip vrede cultureel bepaald? Hoe kunnen wij in ons dagelijks leven vrede bevorderen? En hoe kunnen ons geloof en de kerk daarbij helpen?

Aan de hand van een bijbeltekst, een gedicht, een lied of een gebed proberen we dichter bij het antwoord op deze vragen te komen en de definitie en een gevoel van vrede te benaderen. Wij nodigen u van harte uit om bij deze viering aanwezig te zijn!

Werkgroep Leerhuisvieringen (met medewerking van Mieke Snoek, harpiste)

Gezocht & Gevonden

Bezorgers gevraagd

Om verschillende redenen zijn er enkele bezorgers van het kerkblad gestopt. Nu zoeken we dames of heren die de bezorging van het kerkblad op zich willen nemen. De kerkbladen verschijnen 11 x per jaar, meestal op een woensdag en de bedoeling is dat ze uiterlijk op de zaterdag in diezelfde week bij de parochianen in de brievenbus vallen. Het betekent een wandelingetje van 30 tot 45 minuten ! Het gaat om wijken in Bilthoven Noord nl. Lassuslaan en omgeving en de Soestdijkseweg Noord. Ook zoeken we iemand, die een wijk in Centrum 1 wil doen, nl. Vinkenlaan en Julianalaan.

Wie helpt? Bel of mail naar Trees Hufener, 2283169 of treeshufener@gmail.com

Inrichting Pastorie

In de pastorie worden de beide woonkamers opgeknapt. De kamers zijn nu d.m.v. een klapdeur met elkaar verbonden, er is geschilderd en er zijn nieuwe gordijnen. Voor de inrichting zijn wij nog op zoek naar stoelen, een uitschuiftafel, schemerlampen etc.. Mocht u gaan verhuizen of andere plannen hebben, dan houden wij ons aanbevolen.

De vraag geldt ook voor de nieuwe tuin: mocht u gereedschap, tuinmeubilair e.d. kwijt willen; u weet ons te vinden.

Inlichtingen of aanmelden: Philip Vos, 06 237 857 07

Piano

Misschien kennen jullie het gezegde: "hoe ouder de viool, hoe mooier de muziek". Nu, dit gold niet voor de oude piano die in de pastorie stond; deze speelde echt een toontje lager en was helaas niet meer te stemmen.

De oproep in ons kerkblad leverde vier piano-aanbiedingen op en hebben wij een keuze gemaakt. Twee weken geleden hebben wij een prachtige piano opgehaald die ons door Gisella Bergman was aangeboden. Onze professionele pianisten gaan beoordelen of de nieuwe aanwinst omgeruild gaat worden met de piano in de kerk, maar voorlopig staat de piano in de grote kamer in de pastorie en wordt dankbaar gebruikt bij de koorrepetitie.

Dank aan Gisella en aan al de andere aanbieders; we zijn weer in goede stemming.

Schilderij van Iris van Haaren aangeboden

Op zondag 10 maart dronken we niet, zoals gewoonlijk, koffie achterin de kerk. We waren allemaal uitgenodigd om naar de pastorie te komen. Met meer dan vijftig personen liepen we na de viering via de voordeur naar binnen. De laatste weken hadden Monique en Hyleco Nauta avond aan avond hard gewerkt om de twee ruimtes in de pastorie helemaal op te knappen met behulp van enkele anderen. Het is werkelijk prachtig geworden.



En deze zondag was dan ook een heel mooi moment om een schilderij van Iris van Haaren officieel in ontvangst te nemen als geloofsgemeenschap. Dat gebeurde uit handen van haar broer Frank van Haaren, die heel liefdevol sprak over zijn overleden zus die bij velen van ons bekend is. Frank vertelde over het heel bijzondere schilderij. Hij zei dat er veel symboliek in verborgen is en dat hij zelf ook niet helemaal wist wat zijn zus allemaal had beoogd. Vervolgens vertelden aanwezigen wat hen opviel aan het schilderij en welk gevoel dat bij hen opriep. Daaruit bleek dat iedereen iets anders zag. Dat is misschien ook wel de kracht van dit werk van Iris. Frank werd hartelijk bedankt voor het schilderij en voor zijn verhaal.

Janine Noten

Eerste Communievoorbereiding

Zoals u wellicht weet, vindt de voorbereiding op de Eerste Communie dit jaar voor het eerst plaats in samenwerking met de andere locaties van de Martha Mariaparochie. Een werkgroep bestaande uit enkele parochianen uit Nicolaas Baarn, Soest, De Bilt, Maartensdijk en Bilthoven verzorgt de voorbereiding van de 15 communicanten (waarvan 4 uit de OLV), de ene keer in Baarn, de andere keer in De Bilt of Bilthoven. Vanuit de OLV ben ik bij de werkgroep betrokken i.v.m. het vertellen van Godly Play-verhalen.

Zaterdag 16 maart hebben we met de communicanten en hun ouders het Joodse paasmaal gevierd in onze kerk, waarbij de Godly Play-verhalen "De uittocht uit Egypte" en "het Laatste Avondmaal" verteld zijn. We hebben met elkaar symbolische gerechten gegeten: de bittere kruiden (en wat is het moeilijk om dat op te eten als je 7 bent...), charoeses, matzes en paaseitjes. Natuurlijk hebben we ook druivensap gedronken. Het was een waardevolle middag.

Arja Santer

Overleden

In de stille avond van 6 februari overleed op 89-jarige leeftijd te midden haar man Wim en gezin, dat haar zo lief was, **Margriet Gerritsen-Mous**. Op 7 november j.l. mochten we thuis hun 65-jarig huwelijk nog vieren. Veel lief en leed hebben zij samen beleefd, zoet en bitter, maar zij wisten zich gedragen door onze God. Toen kozen zij voor de tekst uit Spreuken: "Laat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart: dan wordt gij bemind en als verstandig gewaardeerd door God en de mensen." Voor Margriet gold: "Geloven in God is vertrouwen dat Hij me laat weten, welke weg ik moet gaan." En dat was een weg van heel lang ziek zijn. Maar nooit klaagde zij. En altijd was daar Wim die voor haar zorgde. Margriet was jarenlang actief in het parochiewerk en als lid van het parochiekoor. Zij schilderde en schreef verhalen en gedichten. Zo heeft zij een mooie gedichtenbundel "Bloemen uit mijn zieletuin" geschreven, met zelfgemaakte illustraties.

Woensdag 14 februari was haar afscheidsviering, waarna we haar lichaam te ruste gelegd hebben op ons kerkhof.

Op 10 februari overleed licht en zacht op 96-jarige leeftijd in Huize Het Oosten, waar ze pas anderhalve week woonde, **Helène Sweet-van 't Kruijs**, moeder en grootmoeder. Zij had een hart vol liefde voor veel mensen om haar heen. Na een kortstondige ziekte is zij vredig van ons heengegaan. Haar leven was voltooid. Zij was een vrouw met heel veel verschillende plaatsen waar zij gewoond heeft in binnen- en buitenland. Zo heeft zij vele culturen beleefd en één plaats waar zij gelukkig was, was bij de Mennonieten in Canada, een pacifistische gemeenschap met een persoonlijke verantwoordelijkheid met respect voor elkaar en voor ieders mening. Zou dat haar gelovige onderlaag geweest zijn? Wetend dat God je altijd draagt met zijn woorden "Ik ben de weg"? Die altijd met je meegaat? Je draagt en met je meelijdt? Zij is geworden (zoals psalm1 zegt) tot een vrouw als een boom aan stromend water, groeiend en bloeiend in overvloed. Vermoeiden mogen rusten in haar schaduw; bij storm blijft zij overeind.

Zaterdag 17 februari was haar afscheidsviering, waarna we haar lichaam te ruste gelegd hebben op ons kerkhof.

Pastor Annelies van den Boogaard

Notarissen Houwing en van Beek
"Altijd betrokken, altijd dichtbij!"
030 2290811 Bilthoven
www.houwingvanbeek.nl

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent
030 2901451
www.drentuitvaartverzorging.nl

Hier is ruimte voor uw advertentie

Luxe Bakker Krijger
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40
Bilthoven
030 2282912

Barbara uitvaartverzorging
Utrecht
030 2966666
www.barbarauitvaart.nl

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
-Persoonlijke grafmonumenten-
030 2516955 Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Spar Jan Mons, Bilthoven
Bilderdijklaan 106
030 2282180
www.sparmons.nl

Van Doeveren Buro voor Architectuur
nieuwbouw en restauratie Frankrijk
033 2773152 Scherpenzeel
www.vandoeveren.nl

Informatie

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven

Kerkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8, T: 030-2282655
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur
Informatie en misintenties.

Financiële en kerkhofadministratie
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Bereikbaar ma, wo en vr 09.00-12.30 uur

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage
NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en
Mariaparochie.
Bijdragen zijn bestemd voor de OLV.

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof
06 23785707 (Philip Vos)

Verzoek om ziekenbezoek en dopen
via de kerktelefoon 06 45032862
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Redactie
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144

Kopij
Aanleveren per e-mail:
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Kopijdatum volgende nummer: 15 april.
Looptijd: 29 april – 29 mei 2024

**PLAATS VOOR
ADRESETIKET**