

**Jaargang 6
Januari 2024**

SAMEN OLV

**Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en
Duin**



**In dit nummer:
Afscheid Wies Sarot
Chauffeurs gezocht
Filmfestival
Kerkbalans 2024**

Vieringen in de OLV-kerk

De vieringen zijn ook online te bekijken via de rode balk op www.olvbilthoven.nl.

Zondag 4 februari, 10.30 uur *5e zondag door het jaar*

Voorganger: pastoor J. Skiba

Lector: Margriet van der Ven

Orgel/piano: Jan Meurs

Intenties: Lia van Baalen, Johannes van der Eng en Jeanne van der Eng-Liedmeier, Piet, Jacqueline en Rob Linnenbrink

Zondag 11 februari, 10.30 uur *6e zondag door het jaar*

Voorganger: Astrid Veldhuis

Lector: Nicolette van Doeveren

Orgel/piano: Jan Willem Fijen

Intenties: Ad Vermeeren

Woensdag 14 februari, 19.30 uur *Aswoensdag*

Voorgangers: pastor Annelies van den Boogaard en ds. Koosje Vos

Orgel/piano: Jan Meurs

Intenties: Virginie Bruns

Zondag 18 februari, 10.30 uur *1e zondag Veertigdagentijd*

Voorganger: Janine Noten

Lector: Hans van Ojen

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Jean-Pierre Gendrault

Orgel/piano: Irina Boronjenkova

Intenties: Paul Linthorst, Frans Andriessen

Zondag 25 februari, 10.30 uur *2e zondag Veertigdagentijd*

Voorganger: pastor Frans Zwarts

Lector: Lidy Smeets

Orgel/piano: Ronald Roosjen

Intenties: Johannes van der Eng en Jeanne van der Eng-Liedmeier

Mijn vader is overleden in april 1997. Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar ik kan die periode nog als een zeer gedetailleerde film voor de geest halen. Hij is begraven in IJsselstein en dat graf bezoek ik regelmatig. Daar mijmer ik een tijdje en vraag en bid om zijn steun. Ook vertel ik hem dat het ons hier goed gaat, maar dat hij dat natuurlijk al lang had gezien. Mijn hemelbeeld is er wel één waar de overledene kan ervaren wat wij hier op aarde meemaken. Liefst als een groot en gezellig café met glazen bodem. Petrus staat als uitsmijter bij de ingang, God achter de bar en Jezus is de ober. Overleden dierbaren zien wat er hier gebeurt, maar kunnen niet ingrijpen. Eigenlijk hoef ik pap dus helemaal niet te vertellen dat het ons goed gaat.

Bij één van de laatste bezoeken bedacht ik me: Hoe mooi is een graf? Die schoonheid wordt niet bepaald door de kleur van de steen, de hoeveelheid bloemen of het aantal kaarsen. De schoonheid wordt wat mij betreft gevormd door de beleving die je er hebt. Een moment van contact. Een moment van rust. En een moment van bezinning. Het is voor mij dan ook een plezier om er heen te gaan. Niet zwaarmoedig of verdrietig. Maar juist een positieve beleving.

Potentieel frustrerend is wel dat de overledene geen reactie of antwoorden geeft op vragen. In de meeste bezoeken is dat helemaal niet erg. Ik kom er niet voor antwoorden. Maar een aantal maanden geleden had ik wel geluk. Op een bewolkte dag stond ik bij het graf en juist op dat moment brak het wolkendek een beetje open en viel er een zonnestraal precies op het graf en op mij. Dat was toen ik vertelde dat AJAX weer eens gewonnen had; pap was daar ook fan van....

Wij hebben een mooi en betekenisvol kerkhof achter onze kerk. Veel mensen zijn druk in de weer om dat te onderhouden. Chapeau! Het is een belangrijke taak die veel mensen gelegenheid biedt om ook op ons kerkhof contact en rust en bezinning te vinden.

Tot genoegen, met vriendelijke groet,

Tonco Roest Crollius





Magazine 100 jaar OLV

Het Magazine is klaar! Het is met veel zorg samengesteld vanwege het 100-jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap. En het is erg mooi en leuk geworden! We delen het uit tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 25 januari. Kunt u niet komen? Geen probleem: het ligt 's zondags na de viering achter in de kerk en is op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau. Het is alleen voor parochianen en u krijgt het cadeau. Woont u ver weg? Stuur dan even een mail naar secretariaatolvbilthoven@gmail.com. Dan verzenden wij het.

Afscheid Wies Sarot

Pastor Wies Sarot gaat onze parochie verlaten. Op eigen verzoek zal Wies per 1 maart het pastoraal team gaan versterken van de samenwerkende parochies H. Suitbertus te Culemborg en H. Johannes XXIII te Houten.



Het vertrek van Wies is een aderlating voor het inmiddels fors uitgedunde pastoraal team. De besturen hebben bij het bisdom hun zorgen voor de zittende teamleden en de beide parochies uitgesproken en onder de aandacht van de benoemingscommissie gebracht.

Wij zullen Wies gaan missen!! Zij is een zeer gewaardeerde voorganger in onze kerk en wij hebben veel met haar samengewerkt op het gebied van de catechese.

Het formele afscheid is op vrijdag 23 februari 2024 in de H. Nicolaaskerk in Eemnes om 19.00u. Dit zal een gebedsviering zijn. Op het moment dat er meer bekend is, hoort u het.

Verzoek om hulp

Onlangs heeft de OLV een doos met cassettebandjes gekregen. En hierop staan oude opnames van overwegingen, onder meer van Gerard Oostvogel en Ewald Lampe. Deze unieke informatie willen we graag bewaren voor ons archief en toegankelijk maken voor geïnteresseerden. Wie heeft er zin, tijd en ideeën hoe we de cassettebandjes kunnen digitaliseren én hoe we het gesproken woord op schrift kunnen krijgen? Alle hulp is welkom. Aanmelding via 030-2282655, secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Vóór corona was er een aantal mensen uit onze gemeenschap die regelmatig op zondagen mensen ophaalden om de viering bij te kunnen wonen. Dit eindigde toen de corona aanbrak en we wekenlang onze kerk moesten sluiten. In coronatijd waren we in de gelukkige omstandigheden dat we uiteindelijk camera's konden aanschaffen en een regietafel om onze diensten te kunnen streamen. Ook vonden we mensen die het leuk vinden om de vieringen op te willen nemen en de regie te voeren. Het is fantastisch dat iedereen elke zondag thuis de diensten kan volgen op de eigen computer of iPad. Voor veel mensen is dat een uitkomst.



De laatste tijd horen we dat sommige mensen die de vieringen regelmatig op deze manier volgen, toch graag weer aanwezig willen zijn. Zij missen de gemeenschap. Ze missen het koffiedrinken na afloop en de kleine dierbare gesprekjes onder het genot van een kopje koffie. Maar het zelfstandig naar de kerk komen, is voor een aantal van deze mensen niet meer mogelijk. We willen daarom onze zondagse ophaalservice weer nieuw leven inblazen:

WIJ ZOEKEN CHAUFFEURS.



Wij vinden het fijn als u zich hiervoor op wilt geven. Daarbij is het belangrijk om te weten dat u zelf aan kunt geven hoe vaak u dit gemiddeld per een/twee maanden wilt doen. Ook is het belangrijk dat u aangeeft of u al dan niet een rollator in uw auto kan hebben. We proberen mensen uit eenzelfde buurt aan elkaar te koppelen, zodat u niet al te ver om moet rijden. Het is fijn als u erop rekent dat uw gast ook koffie in de kerk kan blijven drinken na de viering. Het zal misschien niet mogelijk zijn om aan alle wensen tegemoet te komen en er zullen ook niet altijd voor elke viering voldoende chauffeurs gevonden worden. Ook moet er soms misschien geruild worden. We gaan het zien. En ook hierbij geldt weer: vele handen maken licht werk. Ook als u maar eens in de zes weken wilt rijden, zijn we daar blij mee. Geef u op bij het kerkelijk bureau via de telefoon of via de mail. We hopen op veel positieve reacties.

Namens de Pastoraatsgroep, Janine Noten

Begeleiding van nabestaanden

In onze parochie bestaat al jarenlang een commissie die zich bezighoudt met de begeleiding van de nabestaanden van overleden parochianen. Wij werken samen met de HH Laurens en Michaëlkerk in de Bilt en de St Joriskerk in Maartensdijk, onder leiding van Annelies van den Boogaard.

Wij proberen vooral de meest naaste familie te ondersteunen en indien nodig te begeleiden in het verwerken van het verlies van een dierbare, waarover hierna enkele voorbeelden. Allereerst zullen wij enige tijd na het overlijden een afspraak maken voor een bezoek waarbij wij graag een luisterend oor lenen aan de betrokkenen, die veelal graag het verhaal willen delen. Wij vragen om een overlijdensbericht, dat een plaatsje krijgt in het herdenkingsboek. Dit boek bevindt zich links achterin de kerk ter inzage. Op die manier proberen wij de herinnering aan de overleden persoon levend te houden.

Voorts gebruiken wij brieven, veertien stuks in totaal. Deze worden met een tussenperiode van ca. twee maanden toegestuurd. Zij bevatten o.a. een gedicht, een gebed, een korte lezing en overdenking en begeleiden de lezer langzaam bij het verwerken van het verlies en bij het oppakken van het dagelijkse leven. Deze brieven ontvangt men uitsluitend indien ze aanspreken en niets is verplicht.

Behalve dit alles organiseren wij jaarlijks in het voorjaar een herdenkingsbijeenkomst, waarvoor de nabestaanden uit het afgelopen jaar worden uitgenodigd voor een samenzijn waarbij de overledenen worden herdacht. Dit vindt plaats door het opsteken van een kaars bij het uitspreken van de naam, een gebed, een lied, wat pianomuziek en een korte overweging. De ervaring heeft ons geleerd dat een dergelijk gebeurtenis voor de betrokkenen zeer helend werkt. Na afloop kunnen wij indien gewenst nog even napraten.

Namens de Groep Rouwverwerking, Hélène de Bakker

De heilige communie thuis ontvangen

In onze geloofsgemeenschap was het de gewoonte dat men thuis de communie kon ontvangen. Dat kon zijn omdat men om verschillende redenen niet in staat was de zondagse viering te bezoeken (ziekte, slecht ter been zijn). Door de coronacrisis is deze mogelijkheid gestopt en niet meer opgepakt. Wij, vrijwilligers uit de OLV, willen deze traditie weer oppakken.

De vraag van ons is nu: kent u mensen, huisgenoten, burenen, kennissen, die het op prijs stellen een keer per maand na de zondagse viering thuis de communie te ontvangen om op deze wijze met de gemeenschap verbonden te zijn?

Uw reactie daartoe graag per mail (secretariaatolvbilthoven@gmail.com) of telefonisch naar het kerkelijk bureau (030-2282655, ma. t/m vr. 10-12 uur).



Bilts Filmfestival

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari is iedereen van harte welkom op het Bilts Filmfestival. Voor de 12^e editie wordt wederom de formule gehanteerd: sterke films die aanzetten tot nadenken, voorstellingen die iets prijsgeven over ons innerlijk. De films worden kort ingeleid en na afloop heeft u de keuze na te praten over uw indrukken. Als vanouds is de toegang gratis, terwijl wij voor koffie of een drankje een kleine bijdrage vragen. Het programma is als volgt:

Vrijdag 9 februari 10.00 uur. *Wonder*, door Stephen Chbosky is de film voor de scholen van dit festival en gaat over het vraagstuk: wat maak je mee als je naar school gaat en er echt anders uitziet dan iedereen? Mooie bezetting ook met Julia Roberts en Owen Wilson.

Vrijdag 9 februari 14.00 uur. In de Britse film *Living* spelen de keuzes die gemaakt worden door de onkreukbare hoofdpersoon Williams. Zijn dokter vertelt hem dat hij niet lang meer heeft te leven. Williams besluit in zijn resterende tijd vooral goed te doen. De ijzersterke bezetting met onder andere Bill Nighy en Aimee Lou Wood en de regie is door Oliver Hermanus.

Vrijdag 9 februari 19.30 uur. *Close* (regie door Lucas Dhont) is een verhaal van twee tieners (Eden Dambrine en Gustav Waele) die een sterke vriendschap voor elkaar voelen. Het noodlot slaat toe als een van de jongens zich afwendt van de ander, onder de druk van zijn klasgenoten en de worsteling van zijn eigen gevoelens.

Zaterdag 10 februari 19.30 uur. *Een Zee van Tijd* (regisseur Theu Boermans) zit vol emotionele momenten en wordt sterk gedragen door Sallie Harmsen, Elsie de Brauw en vader en zoon Gijs en Reinout Scholten van Aschat. Het verhaalt over de levenslange nasleep wanneer een jong kind tijdens een zeilreis verdwijnt.

De films tonen elke op eigen wijze de gevolgen van persoonlijk drama. In *Wonder* de gevolgen van anders-zijn, in *Living*, *Een Zee van Tijd*, en *Close* gaat het over verlies. De films laten allemaal iets van de menselijke veerkracht zien.

Iedereen is van harte welkom, u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij vragen kunt u e-mailen naar p.terheggen57@yahoo.com. Deze 12^e editie van het Bilts Filmfestival wordt wederom mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Tap DELA en de Bilthovense Boekhandel.

Locatie Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt.

Kijk ook op olvbilthoven/verdieping/uitgelicht

Kent u de podcast 'Scheppingsdrift' van de EO-NPO klassiek? Deze podcast laat zien door welke bijbelse thema's kunstenaars zich hebben laten inspireren. Dit kan zijn op het vlak van literatuur, muziek, beeldhouwkunst en films.

De podcastmaker en presentator Allard Amelink praat met Alain Verheij, schrijver en theoloog, met Lieke Wijnia, conservator van het Catharijneconvent, en met Ab Nieuwdorp, presentator bij de klassieke muziekzender van NPO klassiek. Tot nu toe gingen de podcasts over Jona, Jozef, de Barmhartige Samaritaan, het laatste avondmaal en over de overspelige vrouw Rachab.



Daarnaast bevelen we deze maand de animatiefilm 'The Boy and the Heron (reiger)' aan. Deze film, gehonoreerd met de Golden Globe voor de beste animatiefilm uit 2023, is geregisseerd en geschreven door de uit Japan afkomstige Hayao Miyazaki. Hij vertoont veel autobiografische kenmerken. Zo was zijn eigen vader ook in dienst van een vliegtuigproducent, verhuisden zij ook van de stad naar het platteland en kreeg hij te maken met het verdriet om het verlies van zijn moeder. Momenteel draait deze film in Pathé en Kinopolis. Een eerdere film van dezelfde regisseur, 'Spirited away', is te zien op Netflix en eveneens een aanrader.

2024

Actie



Kerkebalans

Het is weer januari: de maand van de Actie Kerkebalans. Als het goed is, hebt u tegelijk met dit blad een brief gekregen hebt of is de brief per post bij u bezorgd. Als u ons een machtiging gegeven hebt, krijgt u geen brief.

Hebt u vragen? Mail dan naar secretariaatolvbilthoven@gmail.com of bel naar 030- 2740144 (maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend).

Wij kunnen uw financiële bijdrage weer goed gebruiken!

Ruud Hoyng

Lief en leed

Op 5 december jongstleden is na een vol en goed leven **Paul Mourits** op 94-jarige leeftijd overleden. Paul is tijdens zijn leven een zeer betrokken lid van de Onze Lieve Vrouwe-parochie geweest. Hij was lang lid van de liturgiecommissie en heeft jaren samen met Ria Hermanns de 'Samen Kerk' gedrukt en gedistribueerd.

Annie en haar kinderen en kleinkinderen namen op 12 december afscheid van Paul in de Centrumkerk, tegenover hun huis.

Op 1 januari overleed na een lang ziekbed **Hans Leushuis** op 81-jarige leeftijd. Hans en zijn vrouw Anneke verhuisden jaren geleden naar Den Dolder om dichterbij hun dochter Nadine en haar gezin te kunnen wonen. Zij hadden beiden altijd veel gezongen en Hans was lange tijd dirigent van een gemengd koor in zijn vorige woonplaats. Zij werden met open armen ontvangen in zowel het OLV koor als Cantate. Voor beiden werd de OLV een belangrijke plek in hun leven. Enkele jaren geleden kreeg Hans ernstige lichamelijke klachten en kon hij steeds minder mee gaan zingen. Soms kwam hij alleen maar even koffiedrinken, bijvoorbeeld in de pauze van de Cantaterepetitie, en dan genoot hij erg. De laatste jaren waren heel zwaar voor Hans en zijn gezin, maar hij probeerde de moed erin te houden. Op 9 januari was de uitvaart en veel koorleden van het OLV koor en van Cantate waren daarbij aanwezig.

Vieringen Schutsmantel

Iedere zaterdag om 10.30 in de kapel van de Schutsmantel.

Vieringen Koperwiek

Iedere eerste donderdag van de maand, oecumenische viering om 19.00 uur, Koperwieklaan 3

Informatie

I.v.m. A.V.G. mogen wij niet zomaar foto's plaatsen waarop mensen herkenbaar zijn. In die gevallen zullen wij uiterst zorgvuldig zijn om uw privacy te waarborgen

Notarissen Houwing en van Beek
"Altijd betrokken, altijd dichtbij!"
030 2290811 Bilthoven
www.houwingvanbeek.nl

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent
030 2901451
www.drentuitvaartverzorging.nl

**Hier is ruimte voor uw
advertentie**

Luxe Bakker Krijger
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40
Bilthoven
030 2282912

Barbara uitvaartverzorging
Utrecht
030 2966666
www.barbarauitvaart.nl

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
-Persoonlijke grafmonumenten-
030 2516955 Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Spar Jan Mons, Bilthoven
Bilderdijklaan 106
030 2282180
www.sparmons.nl

Van Doeveren Buro voor Architectuur
nieuwbouw en restauratie Frankrijk
033 2773152 Scherpenzeel
www.vandoeveren.nl

Informatie

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven

Kerkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8, T: 030-2282655
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur
Informatie en misintenties.

Financiële en kerkhofadministratie
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Bereikbaar ma, wo en vr 09.00-12.30 uur

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage
NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en
Mariaparochie.
Bijdragen zijn bestemd voor de OLV.

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof
06 23785707 (Philip Vos)

Verzoek om ziekenbezoek en dopen
via de kerktelefoon 06 45032862
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Redactie
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144

Kopij
Aanleveren per email
Secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Kopijdatum volgende nummer: 12 feb.
Looptijd: 26 feb. – 16 maart

**PLAATS VOOR
ADRESETIKET**